

Komt, alles is in orde!



BID VOOR DE ZIEL

van

**Eerwaarde Zuster ROMANA**

**(Juffrouw Marie Borremans)**

ERE-SCHOOLDIRECTRICE

geboren te Hofstade (Aalst) de 14 september 1893

in het klooster getreden der Zusters van de H. Vincentius à Paulo, te Wichelen, 26 april 1915.

Geprofest de 18 september 1916

Godvruchtig overleden te Dendermonde (kliniek St-Blaasius) de 14 juni 1966.

Gesterkt door de Sacramenten der Zieken.

---

Iemand gaf een groot maal en nodigde veel gasten. Op het uur van de maaltijd zond hij zijn dienaars om te zeggen: Komt, alles is gereed.  
(Lc 14; ev. van zondag II.)

De duurzame overledene was inderdaad ook zelf heel haar leven gereed geweest voor elke oproep van de Heer. Nederig en blij was zij vijftig jaar geleden op de roeping tot het kloosterleven ingegaan. En de Heer te dienen is steeds haar vreugde gebleven. Zij was een echte religieuze voor wie het geestelijk leven de kern van haar geluk uitmaakte.

Haar viel bovendien het voorrecht te beurt de Heer te mogen navolgen als kindervriend. Meer dan vijf-en-twintig jaar mocht zij haar beste krachten besteden aan de jeugd en het schoolbestuur op de parochie te Moerzeke.

Allen waren wij van oordeel dat zij haar actieve levensloop heerlijk had volbracht. Elkeen verblijdde zich in haar aanstaande jubileumviering. Toen naderde de Heer terug met een hogere roeping. Dit zelfde jaar nam Hij haar twee geliefde zusters in zijn eeuwige vreugde op. Een pijnlijke ziekte voor haarzelf werd de laatste wenk van hierboven.

«Iemand» gaf een groot maal en nodigde veel gasten.

Heer, schenk haar dus, honderdmaal beter dan onze hulde, uwe eeuwige jubel. En leer ons dankbaar bidden en offeren voor haar.

R. I. P.

---

Lib. Vanbeveren, Koster, Moerzeke