

Gegroet, o Engeltjes, die aan uw bedje stonden,
En aan uw zieltje, nu vleugeltjes bonden.

†

TOT VROME GEDACHTENIS

van

PAUL BORREMANS

zoon van

ROGER en PAULA ROGIER

geboren te Geraardsbergen de 27 oktober 1947, en
aan hun liefde ontrukkt te Delftinge de 7 maart 1963.

In geest van Geloof, steunend op onze christelijke
levenshoud, met begrip voor de smart van Vader en
Moeder, durven wij betrouwend zeggen :

Schrei niet, lieve Moeder,

Huil niet, goede Vá,

Nu ik naar God toe ga :

Hij is en blijft mijn Albehoeder.

De Wil van God zij altijd heilig,

Bij Hem wacht ik verlangend naar U ;

Komt en weent niet meer nu,

Bij d'Engelen is 't goed en veilig.

Wij bewonderden zó vaak de moed van de vader, die
na elke dagtaak diep verlangde bij zijn ongelukkig kind
te zijn. Wij hebben eerbied voor de kammervolle zorg
van een zich alles ontzeggende moeder, die straks
zestien jaar lang, dag en nacht, haar ziekelijk kind
koesterde en het nu aan haar zorgen onttrokken weet.

Dierbare Ouders, wij trachten, bij benadering, uw
smart te vermoeden en naar vermogen te delen.

Samen met uw kind nodigen wij U uit tot dit troostend
gebed :

Wij buigen, Heer, gelovig biddend stil

't Hoofd voor Uw grote Godd'lijke Wil ;

Wij weten ons kind bij U in Liefde geborgen

Nu Gij in gelukkige eeuwigheid voor Paulke zult zorgen.

Dit weze uw troost, en de waarborg voor verdere
levensmoed.

*De familiën Borremans, Rogier,
Brylandt en Van Snick.*

*zeer gevoelig voor uw bliken
van kristene deelneming, hun
betuigd in hun pijnlijke rouw,*

Bedanken.

Uitg. Mevr. C. Miserez, Delftinge