

*Bedankt voor jouw gebaren,
die zullen we altijd bewaren,
Bedankt voor jouw warmte,
jouw liefde en de mooie tijd
die we ooit samen hebben gehad.
Bedankt voor jouw hulp, jouw attenties
en nog zoveel dingen ...*



Aandenken aan
mevrouw

Marie BORMANS

weduwe van de heer Jean LABEAU

Geboren te Brussel op 22 oktober 1910
en godvruchtig overleden in het
A. Z. Zusters van Barmhartigheid te
Ronse op 6 juli 2001, gesterkt door de
Sacramenten van de ziekenzalving.

De nadienst wordt opgedragen in de
decanale kerk Sint-Pieter te Brakel
op vrijdag 27 juli 2001 om 18.30 uur.

*Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij
haar lieve aandacht voor de daagse dingen
die door haar hoofd en door haar handen gingen
en alles wat zij was voor U en mij.*

*Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om haar heengaan leden
en die zal blijven schrijven na vandaag.*

*In haar dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land laten wij lopen
haar achterna, die hoopte wat wij hopen:
zij is niet méér dan enkele stappen voor.*

naar Anton Van Wilderode.

De families BORMANS - BOGAERT
LABEAU - FLAMÉE
danken u voor de blijken van deelneming.

Uitvoertverzorging Geert - Brakel - Tel. (055) 42 03 80