



Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer.

Rom. 14,8.

Na een leven van vroomheid, toewijding en eenvoud overleed onze dierbare moeder, grootmoeder en bloedverwante

Melanie BORMANS

weduwe van

Willem VAN ASTEN

Zij werd geboren te Peer op 4 december 1904 en ging van ons heen in de H. Hartkliniek te Neerpelt op 20 juni 1974. Zij werd gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Pijnlijk en onverwacht heeft zich het heengaan uit deze wereld van deze moeder voltrokken.

Voor haar zelf was het een rustig ingaan in de vrede van de Heer.

Zij was een voorbeeldige echtgenote en goede moeder, een werkzame vrouw voor eenieder die haar benaderde.

Haar goedheid openbaarde zich in de voortdurende kommervolle inzet voor haar gezin en in het dienstbetoon aan velen.

Zij had oog en hart voor vele kleine dingen, leefde mee met de vreugden en het verdriet van haar kinderen, kleinkinderen en familieleden.

Zij was blij en opgewekt door alles heen en geduldig in het dragen van de lasten en de pijnen van haar lichaam.

Door haar zachtmoedigheid in de omgang was zij voor haar kinderen, kleinkinderen en familieleden een grote bemoediging en steun.

Wij hielden veel van elkaar, alleen in onderlinge genegenheid vindt men kracht en steun in harde dagen in het besef dat God alles tengerde keert voor hen die Hem beminnen.

Voor uw deelname en gebed bij het overlijden van onze goede moeder en grootmoeder danken U De families BORMANS en VAN ASTEN.

Begrafenisond. CLAESEN Neerpelt
Drukkerij SWENNEN Hamont