

*Wie zijn taak als mens vervulde  
in dit leven,  
hem zal God zijn vriendschap  
en zijn liefde geven!*

Bid voor de ziel van  
**Mevrouw Bertha BORRENS**

weduwe van  
Mijnheer Fedor BOTTELDOOREN

geboren te Ename op 24 oktober 1893  
en vroom in de Heer ontslapen te  
Maarkedal op 30 juli 1978.

De Heer verschijnt te middernacht!  
Nu is nog alles stil,  
maar zalig zij die toch reeds wacht  
en Hem begroeten wil.

Want ook als niemand naar Hem vraagt  
noch in zijn Dag gelooft,  
zijn komst wordt door geen macht  
vertraagd:  
Hij heeft het zelf beloofd.

Wie waakt er als een trouwe knecht,  
zijn Meester toegedaan,  
dat, als de Heer komt om zijn recht,  
hij voor Hem kan bestaan?

Zijn onze lampen wel gereed  
en branden ze wel goed,  
zodat, als Christus binnentreedt,  
Hij waardig wordt begroet?

De Heer verschijnt te middernacht!  
Nu is nog alles stil...  
Zalig, die toch geduldig wacht  
en Hem begroeten wil.

In een goede moeder komt Gods lief-  
de zichtbaar tot ons. Daarom danken  
we de Heer voor alles, wat zij voor ons  
gedaan en betekend heeft. Moge zij nu,  
na een lang leven van werken, zorgen  
en lijden, voor altijd binnengaan in  
Gods heerlijkheid.

Laten wij bidden.

Almachtige, eeuwige God, wees uw  
dienares Bertha genadig. In het doop-  
sel hebt Gij haar gereinigd en doen  
opstaan voor het nieuwe leven. Laat  
haar nu komen tot het volle geluk van  
uw heerlijkheid.

Door Christus, onze Heer. Amen.

Hr en Mw Alb. Botteldooren-Aelvoet,  
kinderen en kleinkinderen,  
Hr en Mw Rob. Botteldooren-De Bock,  
en kind,  
Hr en Mw Gilb. Botteldooren-Maheur  
en kinderen

*danken  
voor uw blijk van medevoelen.*