

Mevrouw Leonard BORRENS, geboren Emma DE NEVE,  
Mijnheer en Mevrouw Michel NOTERMAN-BORRENS.  
Mijnheer en Mevrouw Edgard NOTERMAN-BORRENS en kinderen.  
Mijnheer Emiel BORRENS.  
Mijnheer en Mevrouw Adolff BORRENS-DELANNOY en kinderen.  
Mijnheer en Mevrouw Gaston DE SMET-BORRENS en kinderen.  
Mijnheer en Mevrouw Maurice VANDEN BOSSCHE-BORRENS en zoon.

Mijnheer en Mevrouw André HYSE-NOTERMAN en zoon.  
Mevrouw Wed. Jozef BROCCQ-BORRENS, kinderen en kleinkinderen.  
Mevrouw Wed. Adolff MESSIAEN-BORRENS, kinderen en kleinkinderen.  
Mejuffter Zoë BORRENS.  
Mijnheer en Mevrouw Frédéric BOTTELDORRN-BORRENS en kinderen.  
Mijnheer en Mevrouw Emiel DE NEVE-TAELMAN, kinderen en kleinkinderen.  
Mijnheer en Mevrouw Emiel TROCH-DE NEVE, kinderen en kleinkinderen.  
Mijnheer Oscar DE NEVE-DE VRIESE, kinderen en kleinkinderen.  
Mijnheer en Mevrouw Petrus DE NEVE-FONTEINE en kind.  
Mevrouw Wed. DE MEYER-DE NEVE, kinderen en kleinkinderen.

De families BORRENS, NOTERMAN, DE NEVE en STEURBAUT.

**Bedanken voor deelneming  
in rouw en gebeden.**

Ontferm u mijner, gij ten minste die mijn vrienden zijt,  
want de hand des Heren heeft mij geraakt. Off. d. overl.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Mijnheer Leonard BORRENS**

echtgenoot van

**Mevrouw Emma DE NEVE**

geboren te Ename de 27 October 1879, godvruchtig  
overleden te Oudenaarde de 22 Juli 1950.

*gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

**Hij was vereerd met de Gouden Palmen  
der Kroonorde.**

De overledene, hoofd van een kroostrijk gezin, heeft  
moedig gearbeid om zijn kinderen groot te brengen; hij  
hoopte nog enkele jaren in rust en stille vrede te leven,  
maar de mens wikt en God beschikt, zijn aardse leven  
is ten einde. "God roept hem naar zijn rijk van rust en  
eeuwige vrede,,

Heer Jezus, die uw kostbaar bloed voor de zalig-  
heid der mensen vergoten hebt, ontvang de ziel van uw  
dienaar en verleen hem de eeuwige rust.

**Duurbare Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen,  
Bloedverwanten en Vrienden,** ik dank U voor Uw  
standvastige genegenheid en goede zorgen, blijft getrouw  
aan uw heilig geloof en weest mij dikwijls indachtig in  
de H. Mis en in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef, dat zijn ziel met U in vrede  
ruste!

De vier akten voor zijn zielerust. 7 j. en 7 q. afl.

**R. I. P.**

OUDENAARDE, DRUKK. MICH. BEVERNAEGE