

Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven
maar doe mij in de oogst geloven
waarvoor ik dien.

A. Roland - Holst.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

André BOSSUYT

weduwnaar van Mevrouw
Noële VANDENBOSSCHE

geboren te Wielsbeke op 10 juli 1905
en godvruchtig overleden te Oprakel
op 29 oktober 1993,
gezalfd door het H. Sakrament der zieken.

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij.
Zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor U en mij.

Je leeft met zoveel sporen in ons hart
en in onze herinneringen
en hoewel je van ons bent heengegaan,
onze liefde voor jou blijft eeuwig bestaan.

Ik dank God om al die jaren
waarin ik gelukkig was

Te midden velden, wei en groen
mocht ik stil genieten
van Gods welig seizoen

Met stoere hand
heb ik gezaaid en geplant
en wacht vol blijdschap
op de oogst van mijn land.

Jozef Vandromme.

Namis :

op zondag 21 november 1993 om 9 u. 30.

Groepsmis K.B.G. :

op maandag 6 december 1993 om 18 u. 30.

†

De families

**BOSSUYT, VALCKE,
VANDENBOSSCHE en ANSCUTTER,**

DANKEN U van harte
voor uw aanwezigheid en medeleven.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding Am. Marroyen - (055) 42 26 08

