

Laat aan allen uw goedheid zien.
De Heer is nabij... Maakt U dus over niets
bezorgd, doch maak aan God uw wensen be-
kend door bidden, smeken en danken.
(3^e zondag van de Advent)

TOT VROOM AANDENKEN
aan Mevrouw
Esther, Elvire BOSTEELS

echtgenote van de Heer

Jozef VAN DAMME

lid van verscheidene godvruchtige genootschappen

geboren te Buggenhout op 29 april 1919, en rustig de
eeuwige vreugde ingegaan te Oudenaarde op 11 decem-
ber 1966, gesterkt door de Heilige Sacramenten en de
Pauselijke Zegen.

Op deze zondagmorgen van de Advent was O. L. Heer
voor moeke plots zeer nabij.

Ze had haar goedheid doorgegeven aan allen die haar
omringden, niet alleen tijdens haar ziekte, maar ook haar
ganse jeugdige leven door.

Hoe pijnlijk ook dit afscheid, toch danken we O. L. Heer
omdat Hij in haar hart zo 'n uitzonderlijke gaven heeft
neergelegd, waar allen steeds opnieuw door werden
verrast.

Stil en bijna ongemerkt is ze van ons heengegaan en
als onbeholpen kinderen staan we nu voor de stilte van
de dood.

Heer, leer ons naar haar voorbeeld het kruis van onze
droefheid te dragen, vol vertrouwen op U en gesteund
door de herinnering aan haar zelfvergetende goedheid,
die ze ons als een kostbaar kleinood achter liet.

Hoe zullen wij U danken moeke voor al die warme ge-
negenheid waarin ge ons ten allen tijde hebt gehuld, voor

het scheppende werk van uw handen waarvan we slechts
gebaren van liefdevolle zorg en zegen kenden, voor dit
stille voorbeeld van diep geloof en onwankelbaar betrou-
wen, van toewijding en medemenselijkheid die de kern
uitmaken van ons gelukkig gezin. Uw innige wens was
niet ons aardse bezittingen na te laten maar datzelfde
ruime liefdevolle hart van U, bij elk van ons te vormen
en te ontwikkelen.

Moeke, dat mooie werk van U wordt nu aan ons over-
gedragen.

Zelfs in de hardste ogenblikken hebt ge ons getoond
dat wie zich weggeeft aan de anderen, zelf intens ge-
lukkig is. Moge uw voorbeeld ons sterken, om ons leven
hierop te richten, dan zal ook ons afscheid nooit een
afscheid wezen.

Dierbare familie, beste vrienden, mijn genegenheid
voor allen was spontaan en onbaatzuchtig, dank om uw
liefdevolle zorgen en uw goedheid.

Gedenk mij in uw gebed, als in dit vers dat me steeds
dierbaar was :

« Daar stond een late zonnebloem
te sterven in de leste zon
en niemand in de wereld
die heur nog helpen kon

en schouwend in zichzelf
voelend zijn groot verval
zal ik zo prachtig wegen
als God mij plukken zal ». (Alice Nahon)

**De families BOSTEELS, VAN DAMME,
VERMEIREN en DE CLIPPELEIR**

danken voor uw talrijke blijken van diep medevoelen.