

Dit is een vrome herinnering aan
en uitnodiging tot gebed voor

Mevrouw Lucienne BOSTIJN

echtgenote van de Heer

Louis DE RUYCK

geboren te Ename op 11 september 1921 en on-
verwachts overleden te Oudenaarde op 3 juni
1980.

Lid van de Confrerie van 't H. Sacrament en de
H. Amandus, Kristen Bond der Gepensioneerden,
Sint Amanduskoor en K.A.V.

Als iemand plots uit ons midden wegvalt zoals
deze vrouw die eens zo opgewekt en levenslustig
was, maar sedert enkele tijd rusteloos en
moedeloos door ziekte, voelen wij, die haar zo
goed gekend hebben ons diep geschokt, ge-
raakt tot in het diepste van ons wezen. Dan
beseffen wij hoe klein en machteloos wij zijn,
hoe vlug een leven van zorg en kommer voor-
bijgaat.

Het is dan ook een zwaar kruis voor haar echt-
genoot, kinderen, kleinkinderen, broers en zus-
ters. Maar als gelovige mensen weten wij ook
dat de barmhartige God goed is en geen zwaar-
der juk oplegt dan wij dragen kunnen. Op zulke
ogenblikken van diepe droefheid kijken wij met
vertrouwen op naar God, de Heer van leven en
dood. Daar waar onze krachten te kort schieten
en wij geen antwoord vinden op de vele vragen,
komen wij naar God. Hem vertrouwen wij dit
dode lichaam toe, dat eens door het doopsel
de tempel werd van de H. Drieëenheid.

Wij willen uitdrukken hoe onze hoop gevestigd
is op de grenzeloze liefde van Christus, de
Verrezenen. Door zijn verrijzenis heeft Hij over

de dood gezegevierd en het eeuwig leven voor
ons toegankelijk gemaakt.

Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
broers en zusters, vergeeft mij als ik U pijn
heb aangedaan. Hebt dank voor al de zorgen en
de genegenheid waarmede gij mij steeds hebt
omringd.

Lucienne, in naam van de parochiegemeenschap
danken wij U voor alles wat gij voor ons ge-
weest zijt, voor uw belangloze inzet en wat gij
gepresteerd hebt voor het parochiaal leven. Wij
zullen U missen en we bidden met andrang dat
gij eeuwig moogt leven bij God.

H. Amandus, bid voor ons !

Dhr. Louis De Ruyck,
Dhr. en Mevr. Gerald De Jonghe - De Ruyck,
Mejuffrouw Veronique De Jonghe,
Jonge heer Bruno De Jonghe,

De families Bostijn - Vanden Borre,
De Ruyck - Noterman,

danken voor de blijken
van genegenheid en deelneming.

Begrafenisondern. p.v.b.a. D'Hondt, Oudenaarde
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde