



Wij gedenken in dankbaar gebed  
De Heer

## Jules Medard BOSTYN

weduwnaar van mevrouw  
Albertine AUDOOREN

*geboren te Mater op 8 juni 1911 en godvruchtig  
overleden te Horebeke op 10 december 1997,  
gesterkt door de Heilige Sacramenten.*

Lid K.B.G. - Mater  
Oudstrijder 1940-45  
Lid N.S.B. - Mater

Oud-spielend lid Kon. Harmonie "De Eendracht" te Mater  
Lid van de Confrerie van de H. Amelberga

De kinderen, kleinkinderen,  
achterkleinkinderen en de families  
BOSTYN - DE RUYVER - AUDOOREN -  
DE TEMMERMAN danken U voor Uw blijken van  
deelneming en voor Uw gebed.

*De namis zal opgedragen worden op  
vrijdag 9 januari 1998 om 18.30 uur in de  
parochiekerk te Mater.*

Vader, p p ,

Nog geen negen maanden nadat je echtgenote ons  
allen verliet, heb jij nu dit leven verlaten en ben je  
binnengetreten in de eeuwigheid des Heren.  
In oorlogstijden heb je gestreden voor het Vaderland.

Tot aan je pensioen ging je dagelijks de baan op om  
de vele caf 's over het hele land te bevoorraden, dit  
in het belang van je gezin. In je vrije tijd werkte je in  
de tuin en verzorgde je kippen, schapen en varkens.  
Er zat heel wat muziek in je leven, want 50 jaar lang  
was je spelend lid van de Koninklijke Harmonie  
"De Eendracht".

Zolang je gezondheid het toeliet, woonde je, als een  
gelovig man, wekelijks de eucharistieviering bij.  
De laatste jaren stond je erop elke hoogdag de  
H. Communie thuis te ontvangen.

Vooral het verminderen van je gehoor- en  
gezichtsvermogen zorgde ervoor dat een groot deel  
van je sociale contact verdween en was je volledig  
afgestemd op moeders hulp.

Haar heengaan heeft dan ook een diepe wonde in je  
hart geslagen en je leven geknakt. Je wou nog een  
nieuw leven beginnen in het rustoord St.- Jozef te  
Horebeke, maar de goede zorgen van het personeel  
mochten niet baten. Je gezondheid verslechterte en  
het verlies van je echtgenote speelde je parten.  
Niettegenstaande dit alles, komt het einde van jouw  
levenstocht onverwacht aan en voelen we ons nu  
allen diepbedroefd.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen heb dank voor de liefdevolle  
zorgen die jullie mij gegeven hebben, dit vooral na  
het heengaan van jullie moeder, grootmoeder en  
overgrootmoeder. Ik ben jullie ook heel dankbaar  
voor de trouwe bezoeken in het rustoord. Blijf mij,  
samen met moeder, indachtig in jullie gebeden.

Dierbare zuster, schoonbroer, schoonzusters, familie,  
vrienden en vroegere burens, heb dank voor uw  
vriendschappelijk gezelschap.  
Bid voor mij opdat God mij genadig weze.

Zusters en personeel van het rustoord, dank voor de  
goede verzorging en vooral voor de toewijding  
waarmee jullie dat alles gedaan hebben.

**Barmhartige God, schenk hem Uw eeuwige vrede!**

Begravenissen D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.