

†

**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**Anna - Maria - Emilia BOTTELDOOREN,**

weduwe van de Heer Emiel BETTENS  
echtgenote van de Heer Albert BATTIAU,

geboren te Mater op 26 juli 1888, en godvruchtig overleden  
te Oudenaarde op 6 juni 1972, gesterkt door de  
HH. Sacramenten der zieken.

Bij het heengaan van deze goede echtgenote en moeder, denken wij aan het beeld van de sterke vrouw uit de H. Schrift, op wie het hart van haar man kon vertrouwen; die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer was voor haar gezin, dat ze met vaste hand, met wijsheid en met liefde wist te leiden op de wegen van het ware geluk. Zij was een vrome ziel, die hield van O. L. Heer en zijn heiligen, op wie zij gans haar vertrouwen stelde in tijden van beproeving. Het lijden bleef haar niet gespaard, maar ze heeft zich moedig doorheen vele moeilijkheden gewerkt en de toekomst van haar gezin verzekerd. In de welverdiende rust van haar oude dag vergat ze haar Heer en Meester niet. Bij elke hoogdag ontving ze vroom de H. Kommunie. Haar rozenkrans had ze altijd bij de hand. Zulke mensen hoeven 's Heren komst niet te vrezen. Met volle overgave aan Gods H. Wil is ze naar haar Schepper teruggekeerd.

Heer, wij danken U om deze goede moeder, die Gij ons gegeven hebt. Neem haar op in Uw eeuwige heerlijkheid.

**Duurbare echtgenoot, liefste kinderen en kleinkinderen,** het is pijnlijk u te moeten verlaten, want ge weet hoeveel ik van u allen hield. Uw goede zorgen

waren me een troost en een steun tijdens mijn ziekte. Moge God er u om zegenen. Blijft eensgezind en bidt voor mij. De Heer zal ons eenmaal weer samenbrengen.

**Beste broer, zusters en familie,** het uur van afscheid is geslagen. Uw vriendschap heeft mij gelukkig gemaakt. Bewaar de goede familiegeest en vergeet mij niet in uw gebeden.

**Aan allen** die mij hebben gekend vraag ik de steun van een vurig gebed.

---

De Heer Albert BATTIAU, *haar echtgenoot* ;  
Mevrouw Romain VAN OVER 'T'VELDT-BETTENS,  
De Heer en Mevrouw Marino BETTENS-VAN  
AUDENAERDE, kinderen en kleinkinderen,  
De Heer en Mevr. Leonard HUYSMAN-BETTENS,  
kinderen en kleinkind,  
De Heer en Mevrouw Jozef BATTIAU-DE  
TEMMERMAN en kinderen, *haar kinderen,*  
*kleinkinderen en achterkleinkinderen* ;  
De families BOTTELDOOREN, BATTIAU,  
BETTENS en WITTEBROODT.

**BEDANKEN van harte voor de blijken  
van kristelijke en innige deelneming  
hun betoond.**

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft