



BID VOOR DE ZIELERUST
van

Mevrouw Emma Botteldooren,

weduwe van

de Heer Remi BOSTIJN,

geboren te Mater op 1 november 1900, en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 4 mei 1974, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

De zachtgevooisde minnezanger van Gods wondermooi boek de natuur, schreef een subliemschoon versje dat als een levensbeschrijving geldt van deze geliefde ontslapene, moeder Emma :

" Welzalg is de sterveling
die nooit in kwade wegen ging
maar die zijn leven dag en nacht
Gods wet bewaard heeft en betracht. ..

Zo heeft moeder Emma geleefd in het teken van een diep geloof, met sterke kerkelijke aanhankelijkheid in dienende goedheid en liefde voor haar huisgezin. Ze bezat een moederhart als geen tweede. Allen deelden in de grote warmte van haar diepe genegenheid en toewijding. Steeds zocht zij haar troost bij de Heer. Door Sakramenten en gebed heeft zij zich voorbereid op een nieuw leven bij God. Gelouterd door haar laatste ziekte is zij nu de plaats van geluk en zaligheid binnengetreden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, zchterkleinkinderen, familieleden en vrienden, ik dank U voor uwe goede zorgen vooral tijdens mijn laatste ziekte.

Blijf mij gedenken in uw gebeden. Het is nu ons enig contact. Tot weerziens in de hemel.

O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, bid voor ons.



De Heer en Mevrouw Adiel BOSTIJN - WAEGE,
haar kinderen ;

De Heer en Mevrouw Ernest DELMAIRE - BOSTIJN,
haar kleinkinderen ;

Jongejuffer Mireille DELMAIRE,
Jongeheer Yves DELMAIRE, *haar achterkleinkinderen ;*

De families BOTTÉLDOOREN, BOSTIJN,
WITTEBROODT en HANSKENS.

BEDANKEN van harte voor de blijken van kristelijke en innige deelneming hun betoond.

Ename - Drukk. Vander Stuyft