

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS ! AMEN.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van den Weleerwaarden Heer

IVO BOTTELDOOREN

OUD -PASTOOR van KALKEN

— Vereerd met de Kroon-Orde —

Geboren te Mater den 31 Januari	1854
Priester gewijd te Gent in	1881
Surveillant te St.-Niklaas in	1881
Onderpastoor te Nukerke in	1884
» te Beveren-Waas in	1892
Pastoor Ten-Eede (Wetteren) in	1901
« te Kalken in	1905
waar hij zijn eervol ontslag bekwam in	1936
Rustend Pastoor te St-Blasius-Boekel en daar godvruchtig overleden den 20 Juni	1944

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden



Deze verdienstelijke priester was een schoon voorbeeld van hetgeen het kristen volk noemt « de ware man Gods. » Wijs en verstandig, was hij, gemoedelijk en vriendelijk van omgang, voorzichtig en plichtig getrouw, vroom en levensblij. Nooit hoorde men hem van iemand kwaad spreken. Daarom genoot hij de achting en de sympathie van allen die hem kenden. Zijn parochianen vereerden en beminden hem als den Goeden Herder; De jonge priesters die hij als pastoor, te leiden kreeg, aanzagen hem als een wijzen, goeden vader en al wie hem benaderden vonden steeds in hem het voorkomen en de eigenschappen van den edelen priester, den waren man Gods.

Hij bereikte den gezegenden ouderdom van 90 jaar en voelde den Heer komen gelijk de natuur den winter, daarom was hij wakend en gereed. Zijn dood was stichtend en eerzaam gelijk zijn leven; zij werd voor hem een hemelvaart en blijft voor ons een les en een treffend voorbeeld.

Wij bidden U o Heer, verleen aan uw priester Ivo de altijdurende vreugde in het land der levenden en laat ons eenmaal met hem het geluk der heiligen genieten.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

De kinderen van wijlen Mr Jan-Baptiste Botteldooren
De Temmerman;

Mevrouw Charles - Louis Botteldooren - Van Lancker
kinderen en kleinkind;

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mr Desiré
Botteldooren-Wittebroodt;

Zijn schoonzuster, neven en nichten,

Mejuffer Marie Van Kerckhove;

Zijn getrouwe dienstmeid.



danken U van harte voor de blijken van
oprechte deelneming door U betoond, bij
den smartvollen rouw, die hen zoo diep
heeft getroffen, in den persoon van

Eerwaarde Heer

IVO BOTTELDOOREN.



Druk. Oct. Schautteet-De Keyser Zottegem P.C.2154