

*Gestorven graan wordt brood,
geperste druiven wijn van vreugd
zo gaat doorheen de dood,
wat blijven zal en steeds verheugt.*

(M. WEEMAES)



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Michel BOTTELDOOREN

echtgenoot van Mevrouw
Simonne COUSAERT

geboren te Ename op 13 januari 1919
en godvruchtig overleden
in de Kliniek O.-L.-Vrouw van Lourdes
te Waregem op 18 oktober 1996,
gesterkt door de Heilige Sacramenten der Zieken.

Lid N.S.B.-Ename,
Oud-strijder 1940-1945.

De namis zal opgedragen worden in de parochie-
kerk van Sint-Laurentius te Oudenaarde-Ename
op zondag 10 november 1996 om 9 uur.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

De natuur waarin je geleefd
en gewerkt hebt, Michel, heeft voor
een groot stuk uw leven geboetseerd.
Je hebt haar bewonderd in de wisseling
der seizoenen, in de vruchten van de velden,
in de opgang der zon en in haar ondergang.
Er hangt een verlatenheid over de hoeve,
het woonhuis, het erf, de stallingen
ooit was jij de hartenklop van het hof...
Je groot doorzettingsvermogen...
je harde werklust...
altijd rusteloos bezig.
Dit beeld van een harde werker, heeft
ook het leven van zijn kinderen getekend,
hij maakte van hen moedige en eerlijke mensen.
Vader, je blijft voortleven in ons aller hart,
eenvoudig en rechtlijnig...,
we zijn dankbaar om jouw leven,
moge het Huis van de Heer
nu voor jou het Eeuwige woonerf zijn.
Wees gezegend alle leven
Wees gezegend in rust en duur
Wees gezegend en gerust
Want wat van God is,
komt alle dood te boven.

Simonne COUSAERT,
José en Maria BOTTELDOOREN -
CNOCKAERT en Hugo,
André en Josiane VAN DAELE -
BOTTELDOOREN, Xavier en Didier,
De families
BOTTELDOOREN - DE MEULEMEESTER
en COUSAERT - VERHEYLESONNE,
danken U voor uw gebed en deelneming.