

« God neemt het leven niet van ons weg,
Hij maakt het nieuw ».
(Prefatie der overledenen)



INNIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert, Francies Botteldoorn

weduwnaar van Celeste DE TEMMERMAN.

Hij werd geboren te Zegelsem op 18 december 1904 en is zacht in de Heer ontslapen in de Sint Franciscuskliniek te Oprakel op 27 november 1985.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Amper 12 dagen na zijn betreurde vrouw, is Albert in alle stilte overgegaan naar een nieuw leven.

Niemand van ons heeft hier een blijvende woonplaats. Hij ontving het levenslicht, geboren en getogen in een kroostrijk metsersgezin van dertien. In Celeste vond Albert zijn gade, een meer dan gouden huwelijksleven lang, alsook zijn kroost en proost « bij Céleste ». Als geboren metser bouwde hij mede vele nestjes.

Hun eigen huis bleef tot het einde toe een thuis, vooral voor de kleinkinderen. Lange tijd had Albert veel zin in het duivenspel en het boogschieten, tot een zware ziekte hem bijna velde. Klein maar dapper

ging hij veelvuldig zijn gang in 't geboorte. De laatste paar weken, op een leeftijd van goed tachtig jaar, waren vanuit de Sint Franciscuskliniek een stille, geduldige overgang naar een onsterfelijk leven in Gods Vaderhuis.

Heer onze God, Gij geeft het leven aan de mensen en Gij neemt het ook terug; we zijn allen in Uw handen. Neem hem bij U en bij moeder op, waar we hopen mekaar weer te zien. Laat hen samen met alle overledenen in de vrede delen die de wereld niet geven kan.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, op korte tijd voelt Gij U een beetje verweesd; uw leven gaat verder en God leeft mee. Wij geloven dat Hij alles ten goede leidt voor wie Hem lief hebben. Onze dank ook aan familieleden, vrienden en geburen om de gezellige familieurtjes op onze « Ooievaar ».

Dank aan dokters, zusters en het personeel van de kliniek te Oprakel.

Hij ruste in vrede.

De families

BOTTELDOORN, DE TEMMERMAN,
DE BLEECKER, DE MEUE,
danken U.

Namis : zondag 15 december 1985 om 9.30 u.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel