

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

## Charles Botteldoorn

geboren te Zegelsem de 15 april 1899 en er  
godvruchtig overleden de 1 oktober 1958, na  
te hebben ontvangen al de  
Troostmiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Rustig en gelaten, betrouwend en gelovend  
zingt de H. Kerk bij de begrafenis: « Heer  
geef hem de eeuwige rust en het eeuwig licht  
verschijne hem ! » Wat is dat eeuwig licht en die  
eeuwige rust tenzij God alleen die het einddoel  
is van ieder mens.

De ziel van de dierbare afgestorvene is naar  
God opgegaan. Troostende gedachte voor broers  
en zusters en voor de familie. De gelovigen im-  
mers sterven in God, niet voor eeuwig, « want  
het uur komt waarop allen die in de grafstede  
zijn, Zijn stem zullen horen, en die het goede  
gedaan hebben zullen uitreden tot opstanding  
ten leven ». (Ev. Joan.)

Wat heeft de overledene anders gedaan dan  
het goede ! Zijn godsdienstplichten heeft hij steeds  
trouw volbracht, nooit heeft hij enig mens kwaad  
gedaan, de beproeving heeft hij geduldig uit  
Gods hand aanvaard om ze tot een bron van  
verdiensten te maken.

Duurbare broeders, zusters en familie, vroe-  
ger dan wij hadden gedacht komt ons scheiden.  
Ik dank u voor al uw goede zorgen en voor uw  
genegenheid voor mij. Laten wij elkander ge-  
denken in het gebed en dan vinden wij elkander  
weer in de Heer. Denkt veel aan mij in uw H.H.  
Missen en Communie en niet het minst, gedu-  
rende deze maand, bij het bidden van de Ro-  
zenkrans in uw gezin.

Jezus, Maria, Jozef !

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.



De families BOTTELDOORN en  
DE BLEEKER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.**

---

Uitg. H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke