

Uw Wil geschiede, o Heer !

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Cyriel BOTTELDOORN

echtgenoot van

Mevrouw Leontine VAN WETTERE,

geboren te Mater, de 4 December 1892,
en er godvruchtig overleden, de 24 Februari 1956.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Hoe broos is 't leven van de mens. Zelfs de sterkste moet buigen voor de dood. Gods raadsbesluiten zijn voor ons ondoorgrondbaar. Wij buigen ons hoofd in kristelijke gelatenheid.

De duurzame afgestorvene was een trouwe kristen ; vriendelijk en hulpvaardig voor zijn evenmens. De beproeving van de verraderlijke en pijnvolle ziekte heeft hij met moed gedragen, hoe gaarne hij ware gebleven om te zorgen voor het welzijn van de zijnen.

Bemide Echtgenote, Dochter en Kleinkinderen, Familie en Vrienden, hebt dank voor uwe vele en tedere zorgen om mij, de Grote Meester zal er U om lonen. Vaartwel, helpt en troost elkaar ; eens zien we elkaar weer hierboven.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor mij !

R. I. P.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers

Diepgevoelig aan uw bliken van christelijke deelneming,
betuigen wij U onzen innigen dank.

Mevrouw Cyriel BOTTELDOORN, geboren Leontine VAN WETTERE.

Mevrouw Albert BAEKE-BOTTELDOORN.

Mejuffer Aline BAEKE ;

Jonge Heer Marc BAEKE.

De families BOTTELDOORN, VAN WETTERE, DE KEYSER en MARYNS.

zijn echtgenote ;
zijn dochter ;

zijn kleinkinderen ;