

Mijn lieve kinderen, u gelukkig te zien was het doel van gansch mijn leven. God geve u een rechtschapen hart opdat gij stipt zijn geboden zoudt onderhouden en zoo het hart van uw brave vader altijd verbliden.

†

## Bid voor de ziel

van Mevrouw

**Gabriëlle BOTTELDOORN**

Echtgenoot van Mijnheer

**HENRI DE PESSEMIER**

geboren te Zegelsem op 24 September 1896 en  
godvruchtig overleden te Gent op 28 Februari 1914.

Voorzien van de Heilige Sacramenten.

Lid der Boerinnengilde.

Niet de kunst der geneesheeren, niet de vurige gebeden en aanhoudende zorgen van degenen die haar zoozeer beminden konden aan deze zoo goede moeder de gezondheid wedergeven. De Heer heeft hare schoone ziel vroegtijdig tot Zich geroepen. Laten wij ons onderwerpen aan zijn Heilige Wil.

De wonde van ons hart, o Heer, is diep. Het troost ons te weten dat Gij onze Vader zijt.

H. Augustinus.

Bemide echtgenoot, de dood kan ons wel is waar voor eenigen tijd van elkander scheiden, maar vermog niet de banden onzer liefde te breken. Gelukkig degenen die als ware kristenen vast gelooven! De goede God heeft voor elke wonde een verkwikkende balsem, voor elke droefheid een zoete troost. Het gebed zal u versterken. Ik sterf gerust. Heb dank.

Dierbare kinderen, weest onderdanig aan vader, bedroeft hem nooit, en bidt dagelijks met hem voor uw minnende moeder. Eens zie ik u weder in den Hemel, waar ik over u waak.

Mijn broeders en zusters, vergeet me niet in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U!  
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt

Mijnheer Henri DE PESSEMIER ;  
Mijnheer en Mevrouw Sylvain DE PESSEMIER-GERARDI en  
kind Frans ;  
Mijnheer Julien DE PESSEMIER ;  
Mijnheer Albert DE PESSEMIER ;  
Mejuffer Simone DE PESSEMIER ;  
Mejuffer Elza DE PESSEMIER ;  
Mijnheer Gerard DE PESSEMIER ;  
De Familien BOTTELDOORN, DE FLECKER, DE PESSEMIER,  
DE VOS ;

gevoelig voor Uw blijk van deelheming in hun  
pijnlijken rouw, bieden Ued. hun innigen dank.