

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn
in woord en daad. M. Gijsen.



IN DE HOOP OP EEN VREUGDEVOL WEERZIEN
BIJ DE WEDERKOMST VAN DE HEER
ZIJN WIJ IN GEBED VERENIGD
BIJ HET AFSCHEID VAN DE HEER

Hilaire Maurits Botteldoorn

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN DEN HAESVELDE

Lid van de Oud-Strijdersbond van de oorlog '40-'45
Vereerd met de :

Herinneringsmedaille 1940-1945

Medaille van de Militaire Strijder 1940-45

Herinneringsmedaille van Zijne Majesteit Albert I

geboren te Zegelsem op 11 april 1906 en god-
vruchtig overleden te Zottegem op 27 april 1976
gesterkt door de Ziekenzalving.

De families BOTTELDOORN, VAN DEN HAESVELDE
DE BLEECKER en DE SCHAMPHELEIRE danken U
van harte voor uw gebed en blijken van deel-
neming.

Vader was een van die mensen wiens ge-
dachtenis niet alleen in het hart van zijn gelief-
den zal blijven voortleven, maar iedereen die
hem gekend heeft kan hem niet vergeten. Hij
was een brave man met gezond verstand en een
diep-overtuigd kristen, niet zoveel met woorden
maar met daden. Zijn arbeid was zijn leven,
niemand kon hij een dienst weigeren.

Voor ons, zijn kinderen, was hij de wijze
raadsman, bekommerd om onze toekomst en de
hulp bij alle werk. Wij zullen veel aan hem
verliezen omdat hij met moeder onze thuis was
waar wij een meevoelend hart vonden voor alle
lief en leed. Omdat hij voor zichzelf niets opeiste,
kon hij des te meer uitdelen aan de anderen.
Zijn kleinkinderen waren een straaltje zon toen
hij het noodgedwongen wat rustiger moest doen.
Omdat hij zijn aardse taak volbracht wist kon hij
zich rustig op de dood voorbereiden en macht
hij met St Paulus zeggen: "Ik heb de goede
strijd gestreden en het geloof bewaard. Nu wacht
mij de kroon van de overwinning bij Hem die
mij daartoe de kracht gegeven heeft".

Dierbare echtgenote, zoveel jaren zijn wij echt
gelukkig geweest. Ik dank u om uw toewijding
en zorg. Vind in uw gebed de steun en de
sterkte om deze plotse scheiding moedig te dra-
gen. Zo blijven wij in de Heer, zij het op een
andere wijze, nog inniger verenigd.

Lieve kinderen en kleinkinderen, mijn hoop en
mijn trots, volgt de weg die ik u ben voorge-
gaan. Draagt zorg voor moeder en God zegene
en beware u.

Familieleden en vrienden, ik verlaat u met
een dankbaar hart. Tot weerziens.

Onze Lieve Vrouw spreek voor mij ten beste.

Drukk. Alb. Schautteet en Zoon - Zottegem