

Wel zalig is de sterveling  
Die nooit in kwade wegen ging  
Maar die zijn leven dag en nacht  
Gods wet bewaard heeft en betracht.

†

ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

## Ivo BOTTELDOORN

weduwenaar van

Mevrouw Leona VAN MAELZAEKE,

geboren te Mater op 14 februari 1891 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen te  
Zegelsem op 23 juni 1988,  
voorzien van de HH. Sakramenten.  
Opgeëiste in de oorlog 1914 - 1918.

Met zijn 98 jaar is hij de eeuwige vreugde  
ingegaan. Hij bereikte een gelukkige ouder-  
dom. Als waardige bekroning van een goed  
besteed leven, heeft hij de beslissende  
stap gezet naar de ontmoeting met de le-  
vende God, die loon naar werken geeft  
voor eeuwig. Als een forse eik die zijn  
kruin verheft boven het landschap, zo heb-  
ben we Ivo gekend. Gesproten uit een zeer  
oude kristelijke familiestam, kloek was hij  
naar lichaam maar niet minder naar de  
ziel door diepe godsdienstzin en vaste  
deugdzaamheid.

Ja, er zijn mensen die ook in tegenslag  
en ziekte de schone rust bewaren. Het zijn  
« zachtmoedigen » die het evenwicht be-  
waren tussen onze dromen en de soms har-  
de realiteit.

Sereen en vredevol ligt de dierbare over-  
ledene - de handen gevouwen - in een dub-  
bel biddend gebaar.

Men sterft zoals men geleefd heeft, zijn  
sterven in het rusthuis was een insla-  
pen om over te gaan naar de Heer. Wie  
goed doet, goed ontmoet en daarom was  
hij graag in het rusthuis, door iedereen  
bemind en een graaggeziene gast.

Gelukkige vaders die nog de erkentelijk-  
heid van hun kinderen ervaren. Gelukkige  
kinderen die nog verstaan wat hun ouders  
voor hen gedaan hebben.

Wij danken U dat gij ons met moeder za-  
liger hebt opgebracht in deugd en wijsheid.  
Bemide kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen, uw vader is naar de hemel.  
Hij stierf gerust, overtuigd dat zijn beeld  
onmisbaar geprent staat in uw geest. Dank  
voor alles.

Dierbare zusters en personeel, nooit hebt  
U mij aanzien als last, ik dank U voor de  
toewijding en zorgen.

Dierbare familieleden en vele vrienden. Ik  
heb mijn best gedaan. Het was tijd voor  
de ontmoeting met de Heer.

De Heer geve hem vrede.

Voor uw medeleven en gebeden  
danken U van harte

de families

BOTTELDOORN, VAN MAELZAEKE,  
DE KEYZER, VANDEN DORPE,

Namis : zondag 31 juli om 9.30 u.

---

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel