

†

BID VOOR DE ZIEL

van

de Heer Leo BOTTELDOORN

weduwnaar van

Mevrouw Maria VANDEVYVER

geboren te Mater de 31 maart 1889 en godvruchtig overleden te Oudenaarde in het O. L. Vrouw-hospitaal de 23 januari 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

OUDSTRIJDER van de oorlog 1914 - 1918

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Het verdienstelijk leven van deze geliefde ontslapene, was geestelijk getekend door goedheid, rechtvaardigheid, dienstvaardigheid, eenvoud, sterk geloof en kerkelijke zin: parels aan de kroon van deze stille en verdienstelijke man.

Als laatstovergeblevene van de eerste wereldoorlog 1914 - 1918 heeft hij het harde leven gekend van deze wereldtragedie en aldus in dienst gestaan van gerechtigheid, vrijheid en vrede... voor ons allen.

Met de onoverwinbare wapens van de geest, de waarden van Kerk en christendom; de wapenrusting van het licht, heeft hij de goede strijd gestreden van de voorbeeldige christen. Zo was hij militair op dubbel vlak. Levend en bezorgd voor echtgenote en kinderen was hij een trouw beheerder van zijn aangenam en voorbeeldig huisgezin.

Hij mag met Paulus; de grote soldaat Christi de woorden herhalen: „Ik heb de goede strijd gestreden”. Moge de goede God spoedig deze schone ziel laten verschijnen in het licht van zijn zaligend gelaat.

Dierbare kinderen, heb dank om uw grote genegenheid en zoveel tedere zorgen, die gij zoveel jaren lang bewezen hebt. Moge de Heer er U om lonen en zegenen. Gij waart de lichtende wolk over mijn oude dag.

Beminde familie: vergeet mij niet in uwe gebeden.

Strijdmakkers van de grote wereldoorlog. Vaartwel!

O. L. Vrouw van Altijdurende Bijstand, bid voor mij.

De Heer en Mevrouw Maurice BOTTELDOORN-TRUYEN, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Albert BOTTELDOORN-DE BLEECKERE, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Lionel SCHITTECATTE-BOTTELDOORN, kinderen en kleinkinderen,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families BOTTELDOORN, VANDEVYVER,
DE KEYZER en DE VOS.

**Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.
Daarvoor danken we U van harte.**

Ename - Drukk. Vander Stuyft