

Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. (Lit. overledenen)



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Madeleine BOTTELDOORN

weduwe van de Heer

Albert JANSSENS,

geboren te Zegelsem op 11 juni 1907 en godvruchtig overleden in de O.-L.-Vrouwklinik te Aalst op 23 februari 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

De betreurde overledene was een troostend voorbeeld van kristelijk leven en moederlijke bezorgdheid. Eenvoudig en stil zoals zij leefde, is zij heengegaan.

Zonder veel omhaal trachtte zij gelovig, blij en trouw haar leven te heiligen. Altijd betrouwend op Gods Voorzienigheid wist zij elke tegenslag en beproeving van het leven te aanvaarden. Vooral haar ziektekruis, in de avond van haar leven, heeft zij in navolging van de goddelijke Meester tot het einde met onderwerping en gelatenheid gedragen.

Moge zij nu deelachtig worden aan het geluk dat God zijn getrouwen heeft voorbereid.

Heer wij danken U omdat Gij ons zulke goede moeder hebt gegeven, die ons vooring in eer en deugd. Wij danken U om haar leven dat in stille toewijding en dienstbaarheid zo schoon en verdienstelijk is geworden. Wij danken U voor haar allesomvattende liefde waarmee ze ons omringde en waarmee ze haar levenstocht heeft voltooid.

Lieve kinderen en kleinkinderen, aan u allen mijn beste dank voor uw genegenheid en liefde, voor alles wat ge, vooral tijdens mijn ziekte voor mij gedaan hebt. Gij hebt mijn lijden verlicht en de zon doen schijnen in mijn oude dag. Bidt voor mij en blijft van elkaar houden opdat we eens voor altijd met vader zaliger in de hemel verenigd mogen worden. Beste bloedverwanten en vrienden, moge onze vriendschap zich uiten in een vroom gebed.

Heer, bewaar vader en moeder in uw en onze liefde.

De families BOTTELDOORN, DE BLEECKER, JANSSENS, en MACHTELINCKS,
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Ruyver - Brakel