



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Paul BOTTELDOORN

zoon van wijlen Robert en Rachel
BOTTELDOORN - VAN DER DONCKT

Geboren te Opbrakel op 19 oktober 1953
en onverwacht thuis overleden
op 24 juni 2002,
begeleid door het gebed van de Kerk.

Namis op zondag 28 juli 2002 om 10.30 uur
in de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten
der herinnering.

(Ward Bruyninckx)

God, zijn heengaan doet ons pijn,
neemt gij de droefheid weg uit ons hart
door het geloof in Uw eeuwig leven.

Guido en Linda Rokegem - Botteldoorn,
Stefaan en Saskia De Nauw - Rokegem,
Wesley Rokegem en Nele De Taeye,
danken U voor uw aanwezigheid
en uw medeleven.

Rouwv. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49