



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Robert BOTTELDOORN

echtgenoot van Mevrouw
Rachel VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem op 19 augustus 1925
en onverwachts thuis overleden
op 1 februari 1999,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H.kerk.

De families

BOTTELDOORN - GODITIABOIS
VAN DER DONCKT - DE RIDDER
danken U om uw meelevens en gebed.

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten
der herinnering. (Ward Bruyninckx)

God, zijn heengaan doet ons pijn,
neem gij de droefheid weg uit ons hart
door het geloof in Uw eeuwig leven.

Namis op zaterdag 27 maart 1999 om 18 uur in
de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.