

*Goede man, brave vader, in uw pogen
dwars door strijd en tegenspraak,
hieldt gij steeds een doel voor ogen
aan vrouw en kind 't hoogste goed.*



Blijvende herinnering aan

DE HEER

Roger BOTTELDOORN

echtgenoot van Mevrouw Lea BAUWENS

geboren te Zegelsem op 10 maart 1937
en onverwacht thuis overleden
op 18 december 1997,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H.kerk.

Er kunnen donkere dagen komen over een mensenleven. Zo radeloos kan de smart ons dan neerslaan dat wij nauwelijks kunnen geloven wat er gebeurd is. Gelukkige familie die weet dat er in deze pijnlijke dagen iemand is, die ons onzichtbaar Zijn zachte Hand legt op de schouders van hen, die ons kan troosten, de Heer "Wie in mij gelooft, zal blijven leven". Roger was een man uit één stuk. Gegroeid uit een kristelijk gezin had hij geleerd zichzelf te vergeten om aan anderen te denken. Van huis uit had hij dan ook die kristelijke overtuiging meegekregen die hem eigen was. Zijn plaats in onze kerk is nu onbezet !

Voor zijn echtgenoot, kinderen en kleinkinderen was hij een wijze vader, naar wie ze met kinderlijke liefde mochten opkijken als hun vertrouweling.

Ook werken heeft hij gedaan, met veel ijver en vriendschap voor zijn medemakers.

Voor dit alles zal de Heer hem nu wel beloond hebben. We danken de Heer die ons zo een vader gaf.

Bemide echtgenote, ik weet hoe gij lijdt om mijn heengaan. We hielden van mekaar en ondanks beproevingen waren we samen gelukkig. Het is goed en schoon na een voorbeeldig leven naar de Heer te mogen gaan.

Bemide kinderen en lieve kleinkinderen, dank u om uw blijvende zorgen, uw vriendschap. Het was niets te veel gevraagd. Ik heb thuis mogen sterven, in de armen van moeder. Hoewel ik u dat alles niet vergelden kan, zal ik des te beter kunnen helpen bij de Heer. Blijven wij dan door wederzijds gebed en liefde verenigd tot wij eens eeuwig allen met elkaar zullen zijn in het onvergankelijk geluk. Dat is ons geloof ! Daarvan leefden wij !

Familie, geburen, vrienden, werkmakers en allen die ik heb gekend. Dank voor alles.

H.Rita, Pater Pro, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, op u stelde ik mijn vertrouwen, bekom ons goede en brave vaders zoals Roger.

Namis op maandag 2 februari 1998 om 19 uur.

Om uw blijken van kristelijk meevoelen
danken U de families
**BOTTELDOORN, VAN MAELSAEKE
BAUWENS, VANPEVENAEYGE.**

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.