

Ik ga weg van hen,
van wie ik hou
Ik ga naar hem
van wie ik gehouden heb.



Te vroeg voor onze begrippen, hebben wij thuis
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder

Suzanne, Adriëne, Martha Botteldoorn
weduwe van Florent VAN DEN BERGE,

geboren te Elst op 23 oktober 1935 en ontslapen
in de Heer op 3 april 1989 te Rozebeke,
begeleid door het gelovig gebed van de Kerk.

God, Gij hebt uw Zoon verheerlijkt.
In Hem zijn wij herboren.
Hij heeft ons zijn vrede toegewenst.
Maak ons één van hart en ziel
en laat ons wonen in zijn vrede.
(Openingsgebed 2e Paaszondag).

Gevoed met het H. Brood des Heren,
heeft Suzanne deze laatste Goede Week
en Pasen thuis moeten vieren,
al was ze liever, naar vaste trouw
met ons naar de kerk gekomen.
Nu heeft de Verrezen Jezus haar
tot zijn eeuwige vreugde opgeroepen,
waar ze met diep geloof en vertrouwen
in wel en wee naartoe heeft geleefd.
Steeds heeft zij met een groot hart gezorgd,
gebeden en liefgehad als goede moeder.
Ook nu de ziekte haar opnieuw overmande
na een tijd van hoop op herstel,
bleef haar bekommernis uitgaan naar haar
kinderen en familie en naar de velen
die ze liefhad.

Goede Vader, we danken U om alles wat zij
voor ons betekende en voor de zorgen die we
haar samen tijdens haar ziekte
mochten bewijzen.

Herenig haar in uw Huis met vader en allen
die ons in geloof voorgingen,
geef haar verblijden na haar lijdensweg
en leer ons haar herinnering in ere houden
door onderlinge liefde in uw Naam.

Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

Beeld van liefde, beeld van goedheid:
beeld van al wat edel is.
Bloeit zij zo in aller harten
en in elks geheugenis.

De families VAN DEN BERGE - BOTTELDOORN -
VAN DEN HAESEVELDE - DE SMET,

danken U oprecht voor uw blijken van medele-
ven en gebed.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel