



DANKBAAR AANDENKEN AAN

**Omer BOTTELDOORNE**

weduwnaar van Bertha GOSSEYE,

geboren te Zegelsem op 2 februari 1901 en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 7 november 1983,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

---

Drie maanden is het geleden dat we voor de uitvaart van Bertha, de echtgenote van Omer werden samengeroepen.

Hoe groter en dieper de liefde, des te harder treft de scheiding. Te moeten leven zonder zijn geliefde echtgenote naast zich en gescheiden van zijn vrienden van Nederbrakel is voor Omer te zwaar geweest. Op deze korte tijd is hij haar achterna gegaan om weer herenigd, het eeuwig geluk samen te kunnen delen.

In ons gebed willen we het leven van onze dierbare overledene de Heer aanbieden, een leven gevuld met werken en zorgen, met dienstbaarheid en goetheid.

Moge hij en al onze dierbare overledenen gesteund door Gods barmhartigheid binnengaan in het eeuwigdurende geluk bij de hemelse Vader, dit vragen we Hem door en met Jezus Christus Onze Redder.

Namis : 6 december 1983 om 19 u.30.

De families :

BOTTELDOORNE, GOSSEYE,  
DE BLEECKER, SPILEERS,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel