

*Vanuit het één -zijn met Maria en afgestemd op haar Hart mogen wij in heilige gemeenschap treden met God, heel en al gericht op de "lof van Zijn heerlijkheid" (Ef 1,12).
Constituties II*

Zo is

Zuster ALICE

Rachel BOTTELIER

omringd door de zorgen en het gebed van haar medezusters en van de Kerk, overgegaan naar het volle Licht van Gods Heerlijkheid, te Nederbrakel op 22 februari 1995.

Zuster Alice werd geboren te Sleidinge op 10 maart 1904. Zij deed professie als Zuster van Maria te Nederbrakel op 15 februari 1934.

"De ijver van Gods huis heeft mij verteerd"
is een psalmvers dat Zuster Alice ten-voete-uit tekent.

Reeds als heel jonge zuster werd haar als zending de zorg voor de kapel en de liturgie toebedeeld. Met hoeveel liefde en toewijding heeft zij dit al die jaren gedaan!

HEER, WIJ DANKEN U OM ZUSTER ALICE !

Ze had vaardige handen
en dienstbaar-zijn was haar vreugde.

Zo was zij een kostbare schakel in onze grote gemeenschap te Nederbrakel. Daar wisten we heel goed dat, bij Zuster Alice, Sint-Jozef voor alles borg stond.

HEER, WIJ DANKEN U OM ZUSTER ALICE !

Ze was weetgierig en stelde veel belang in alles wat er reilde en zeilde dichtbij en veraf. Zo was ze ruimdenkend bezorgd om onze medezusters in Zaïre, om zieken en mensen-in-nood. Ook haar biddende zorg voor de priesters kende geen grenzen. De laatste jaren was, doorheen alles, "bidden en liefhebben" haar zending in de Congregatie.

HEER, WIJ DANKEN U OM ZUSTER ALICE !

Ook haar familie was zij heel genegen. Ze droeg allen mee in goede en kwade dagen. Nu zingt zij eeuwig een loflied om alle delicate liefde!

HEER, WIJ DANKEN U OM ZUSTER ALICE !

Samen met haar DANKEN wij van harte allen die haar liefhebben, voor haar zorgden, met en voor haar bidden.

Zusters van Maria in België en in Zaïre
E.H. A. Schatteman, algemeen directeur
Familie Bottelier - De Somviele.