

Bewaar biddend in uw gedachtenis

de heer

Georges, Eduardus BOTTERMAN

echtgenoot van mevrouw

Leonie Dhayerere

geboren te Petegem a/Leie op 11 juni 1901
en plotseling overleden te Machelen
op 23 december 1979,
voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Rustend stationschef.

Ere-voorzitter van de Bond van Grote
en Jonge Gezinnen.

Vereremerkt met Zilveren Ereteken
van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

Vereremerkt met Burgerlijk Ereteken 1e Klas.

Een zondagmorgen zoals elke andere : welgezind
opgestaan en heel gewoon gelukkig in het we-
reldje rondom jou. Het was je grootste ver-
langen samen met moeder de zondagsplicht te
vervullen. Nog vlug een paar minuten op vrien-
denbezoek dacht je en... daar ben je zo plots,
zo onverwacht van ons heengegaan. Er mocht
geen woordje, geen stralende blik meer af...
geen enkele hulp mocht nog baten. Dit hart-
verscheurend tafereel moesten we meemaken
in het huis van je oude buur en goede vriend.

Vader, grootvader, we weten hoe graag je nog
eens de richting naar het station uitging. Daar
heb je immers als huisvader, stationschef en
ieders vriend geleefd, gestreefd, je kroost groot-
gebracht, de bange oorlogsjaren doorgemaakt,
vreugde en verdriet gedeeld. Hoe dikwijls heb-
ben we je verhalen gehoord uit die tijd! In

elk verhaal, in elke anekdote gaf je meteen een
goede les of een wijze raad mee.

Een echte vader was je voor je kinderen en
kleinkinderen, een vriend voor iedereen, de
onmisbare levensgezel van moeder en groot-
moeder, die je zo erg liefhad.

In je loopbaan heb je heel wat trainen op het
juiste spoor geleid. Zo hield je ons ook met
vastberadenheid de goede richting voor en de
veiligste weg voor een behouden aankomst.

Geheel je leven ben je zorgzaam geweest. Je
oogst, appels en peren, verdeeld onder je kin-
deren en je was tevreden. Je had je bloemen
en planten binnengenomen voor de winter. In
de herfst plukte je het bloemenzaad om het in
de volgende lente opnieuw te laten ontkiemen.
Wees gerust grootvader, we nemen jouw voor-
beeld graag over. Jouw bloemen, jouw liefde
zullen we bewaren en steeds opnieuw laten
ontkiemen en openbloeien, vol mooie herinne-
ringen aan jouw tijd.

Wij zijn dankbaar om de vader en grootvader
die je was. Je was de onmisbare van de fa-
milie ; je pakje lag klaar onder de kerstboom,
de nieuwjaarsbrieven van de kleinsten waren ge-
schreven, maar Gods wegen begrijpen we soms
niet. Jouw liefde is sterker dan de dood en we
zullen ze doorgeven in je nageslacht.

Vader, grootvader, wij beloven je zorg te dragen
voor je liefste vrouw, onze moeder en groot-
moeder, die het zonder jouw warme aanwezig-
heid erg hard zal hebben. Wij zijn haar jouw
liefde verschuldigd. Jouw heengaan treft ons
met diepe pijn in het hart. Kon die trein naar
de eeuwigheid niet met wat vertraging ver-
trekken? God heeft gewild dat « de trein » op
het juiste uur vertrok, maar Hij laat ons geen
enkele twijfel over je goede reis en behouden
aankomst naar Hem die onze Vader is!

Leonie Dhaeyere,
Camiel en Paula Simoens - Botterman,
kinderen en kleinkinderen,
Hubert en Hannie Matthijs - Botterman
en kinderen,
Willy en Monique Botterman - Asteur
en kinderen,
Erik en Monique Le Roy - Botterman
en kinderen,
De families Botterman - Vervaeck
en Dhaeyere - De Smet

danken U voor uw gebed en medeleven.

Begr. M. Michels en zonen, Deinze, tel. 86.11.14

zijn vruchten zijn eeuwig,



want
hij verdeelde
zijn oogst.