

Christus is gestorven om ons het Leven te schenken door Zijn kwalen worden wij gered! (S.P.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MATHILDE BOUCHAIN

weduwe van Mijnheer

Félicien D'Homme

geboren te Ghoy, de 4 augustus 1884, en overleden te Everbeek St Maria, de 22 maart 1961, versterkt door de HH. Sacramenten.

Gedurende de tijd waarin onze Moeder de H. Kerk het grote lijden van onze goddelijke Zaligmaker herdenkt en die daarom de Passietijd genoemd wordt heeft het de Heer behaagd Zijn trouwe Dienares tot zich te roepen.

Zien wij hierin een samentreffen, want het lijden had diep zijn stempel op dit leven gedrukt. Lang en liefdevol had de duurzame Overledene haar Echtgenoot bezorgd en bijgestaan. Zelf lijdend had zij haar ziekelijke en des te meer beminde zoon, nog niet zo lang, en van huis verwijderd, zien heengaan. . Zeker haar talrijke Kinderen en Kleinkinderen, haar Broeders, Zusters en Bloedverwanten deelden haar leed en omringden haar met tedere zorgen. Maar schrijnend griede de smart haar, door de ouderdom en de ziekte verzwakt moederhart zolang en zo hevig dat dit hart bezweek. .

Wat is de kristenmens gelukkig te geloven dat het levenskruis, dat men samen met O. L. Heer draagt, een zegekruis wordt hiernamaals!

Bidden we dan met veel betrouwen opdat de goede God Mathilde onder het getal van Zijn Uitverkorenen opneeme!

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, duurzame Broeders, Zusters en Bloedverwanten, "blijft trouw de Heer dienen; gedenkt de vermaningen, die ik u gaf" (H. J. Chr.) en dat het gebed voor elkaar de liefdeband weze, die ons blijvend samenbinde in afwachting van het blijde wederzien bij de Heer!

H. Jozef, Patroon der goede dood, bid voor ons!

100 d. afl.

H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome! 300 d. all.

De familiën BOUCHAIN en D'HOMME zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.