



BID GOD VOOR DE ZIELERUST VAN

Heer ADRIEN BOUCKAERT

Weduwnaar van

Mevrouw Margriet VANDEMEULEBROUCKE

Echtgenoot van

Mevrouw Pharaïlde DECANDT

geboren te Ingooigem op 6 september 1907, en in de Heer ontslapen, ten gevolge van een smartelijk auto-ongeval, in de Kliniek te Oude-naarde op 15 maart 1963. Bediend met het Heilig Oliesel. Begraven te Ingooigem.

Hij was IJveraar van de H. Hart-bond.

Een algemene verslagenheid ontstond toen wij het pijnlijk ongeval vernamen, maar welk een treurnis trof ons wanneer wij, na dagen van hoop en vertwijfeling, de droeve mare ontvingen dat Adrien, de goede echtgenoot en vader, de zijnen had verlaten.

Bijna opstandige vragen kwamen bij ons op : « Waaron, Heer, deze voorbeeldige echtgenoot en werkzame vader ontrukken aan de liefde van zijn vrouw en kinderen die zijn hulp en bescherming nog zo nodig hebben ? » - « Waaron hij... en niet zij die het ongeluk veroorzaakten ? » - « Waaron, o Heer, naast vroegere kruisen nog dit zware offer gelegd op hun zwakke schouders ? » - Er is voor al die vragen maar één verklaring : het antwoord van ons geloof : « Omdat het U, Heer, in Uw ondoorgrondelijke raadsbesluiten, behaagde zijn schone ziel tot U te roepen ! ». Deemoedig buigen wij het hoofd en snikken : « Heer, Uw heilige Wil weze gezegend... » Met gebroken hart komen wij tot U die gezegd hebt : « Komt allen tot Mij, gij die belast en beladen zijt, en Ik zal u verkwikken » en wij bidden U om troost en sterkte in dit uur van beproeving.

Dierbare Echtgenote, ik dank u omdat gij

toegestemd hebt het offer van uw leven te brengen om te zorgen voor mij en mijn kinderen ; omdat gij die lastige taak zo zorgzaam en edelmoedig iedere dag hebt volbracht ; omdat gij mij dag en nacht zo liefdevol hebt bijgestaan gedurende mijn laatste levensdagen. Gij zult die zware taak met liefde voortzetten, ik weet het ; daarbij zal ik u helpen van hierboven. De dood heeft onze liefde niet ontnomen, doch gelouterd en versterkt.

Geliefde Kinderen, onthoudt en volgt het voorbeeld dat ik u altijd heb gegeven in woord en daad ; vergeet niet wat ik voor u gedaan en doorstaan heb ; mijn laatste aanmaning voor u is : blijft deugdzzaam, weest onderdanig en dankbaar ; werkt moedig en gedienschtig samen met moeder ; alleen dat zal u en haar, geluk en zegen brengen. Bidt voor mij en moeder, iedere dag.

Dierbare Familie en Vrienden, blijft mijn vrouw en kinderen omringen met uw liefdevolle genezende en uw daadwerkelijke steun : ik dank er u om bij voorbaat. Moge uw gebed mij helpen ter eeuwige rust ; het brenge ook troost en zalving aan hen die treuren om mijn heengaan.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Mevrouw Adrien BOUCKAERT-DECANDT,
zijn echtgenote ;
Jongeheer Marc BOUCKAERT ;
Jongeheer Stefaan BOUCKAERT ;
Jongeheer Hugo BOUCKAERT, zijn kinderen ;
De families BOUCKAERT-SENNAME,
DECANDT-VINDEVOGEL,
VANDEMEULEBROUCKE-DE LANGHE,

danken U voor de gebeden en voor de

blijken van deelneming in hun rouw.

Druk. Dirk ALLEGAERT, Ingooigem