

Niemand leeft voor zichzelf,  
Niemand sterft voor zichzelf.



Gedenk in uw gebed

de Heer

## **ALBERT BOUCKAERT**

weduwnaar van wijlen Mevrouw Angèle Maeyens  
en echtgenoot van Mevrouw Paula Moens

geboren te Waregem op 14 oktober 1915  
en godvruchtig overleden  
in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalst  
op 9 september 1987  
gesterkt door het Sakrament der zieken.

Stichter van de n.v. melkinrichting M.I.K.  
Kruishoutem

Hij stichtte de n.v. melkinrichting M.I.K. te Kruishoutem. Op dat levenswerk was hij terecht fier. Als leider zette hij zich ten volle in om zijn bedrijf modern uit te bouwen, en het aldus concurrentieel te houden in wisselende omstandigheden.

Vol aandacht voor de mens, wierf hij bij voorkeur personeel aan uit Kruishoutem. Mede hierdoor werd M.I.K. synoniem voor aangename werksfeer. Hij hield van Kruishoutem.

Als man van te lande had hij de natuur lief. Paarden en de paardesport waren meer dan zijn hobby. Fietzen, de natuur in, compenseerde de uren zittend op het bureel of thuis. Op zo'n fietstocht heeft zijn Heer en Schepper hem geroepen.

Lieve echtgenote,  
de dagen uit ons nieuw huwelijk waren te tellen, maar het waren gelukkige dagen. Dank God erom.

Mijn kinderen en kleinkinderen,  
tot navolging zeg ik: dit was mijn leven.  
"Wanneer ik and'ren iets heb kunnen geven:  
een beetje vreugde, troost en wat geluk,  
wanneer ik dat wat zin geeft aan mijn leven  
in woorden mocht vertalen; als 'k de druk  
van iemand die gebukt ging onder zorgen  
wat mocht verlichten, zonder dat ik 't wist,  
wie ben ik, dat God mij dit toevertrouwt?  
Leid Gij mij nu Heer  
op de weg naar 't Eeuwig leven."

Gij allen die mij hebt gekend, bidt voor mij.

