

Uw H. Wil geschiede, o Heer.

†

TOT VROME GEDACHTENIS

aan Mevrouw

Emerentia, Adèle Bouckaert

weduwe van Mijnheer

RENE FASSEUR

geboren te Drongen de 22 november 1883 en
godvruchtig overleden te Merendree de 27 maart
1971, gezalfd met de H. Olie " in extremis ".
Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

Haar lot was veilig in de handen van de Heer.
Dat is de hoop van elke kristen, dat is het ge-
luk van elk mens hier op aarde zich veilig te
weten bij de Heer. Hoe troostvol voor de naast-
bestaanden dat moeder schoon heeft geleefd en
voor al haar zorgen voor man en kinderen, voor
haar diep geloof nu in vrede rust en deelt in de
grenzeloze goedheid van God. Zij heeft haar
eindbestemming bereikt en het eeuwig geluk
verworven.

Moeder, uw beeld zal in ons blijven voortle-
ven, want gij waart een liefdevolle moeder, be-
kommerd om uw kinderen en kleinkinderen.
Met liefde hebben wij u verzorgd en meenden u
zo onze dankbaarheid te betuigen voor al hetge-
ne gij voor ons hebt gedaan. Wij blijven U ge-
denken in onze gebeden.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, met grote
liefde heb ik steeds voor u gewerkt, opdat gij het
goed zoudt hebben in het leven, maar vooral
opdat gij schoon en kristelik zoudt leven. Dat
is de waardevolle erfenis die ik u nalaat. Moget
gij verder nog vele jaren samen gelukkig zijn om
daarna voor eeuwig samen te zijn.

Familieleden en vrienden, dank voor uw grote
vriendschap en genegenheid, blijft mij indachtig
in uw gebeden. Vaarwel en tot weerziens bij de
Heer.

De kinderen van Wilfried Fasseur-Cools,
Hr. en Mevr. Achiel Fasseur-Bourderé, kinderen en
kleinkinderen,
Hr. en Mevr. Omer Hovaere-Fasseur, kinderen en
kleinkinderen,
Hr. en Mevr. Willy Fasseur Stock, kinderen en
kleinkinderen,
Hr. en Mevr. Jules Dharte-Fasseur en kinderen,

De familiën BOUCKAERT en FASSEUR,

danken U innig voor uw blijken van
deelneming in rouw en gebeden.

Drukk. Vercruyssen, Merendree