

Eer aan God in de hoge hemel, en vrede op
aarde aan de mensen van goede wil (Lk. 2,14)



TOT DIERBAAR AANDENKEN AAN
MEJUFFER
MARTINE BOUCKAERT

geboren te Waregem op 16 oktober 1943 en
na een langdurige ziekte aan de liefde van
haar familie ontvallen in de O.L.Vrouw van
Lourdes-Kliniek te Waregem op Pinksterdag,
29 mei 1977, gesterkt door de sakramenten
der zieken.

«Gelukkig te prijzen is de mens die
overeind blijft in de beproeving. Heeft
hij de proef doorstaan, dan ontvangt
hij het leven, de prijs die God beloofd
heeft aan wie Hem liefhebben». (Jak.
1,12)

«Heer, uw leven is onze weg, en door
een heilig geduld gaan wij tot U, die
onze kroon zijt.» (Navolging 3,18)

«Ik ga weg om een plaats voor u in
orde te maken. En als Ik dat gedaan
heb, kom ik u halen. Dan zult gij wonen
waar ook Ik woon.» (Jo. 14, 2-3)

De Heer en Mevrouw Albert
BOUCKAERT-MAEYENS;
De Heer en Mevrouw Jean-Baptiste
BOUCKAERT-DE WAELE;
De families BOUCKAERT, COLLE,
MAEYENS en CALLEBAUT

BEDANKEN



Rouwdienst J. Meersman - Tel. 83.54.22
Drukk. EMKA - KRUISSHOUTEM