

«Want de Vader zelf heeft haar lief. Ze beminde immers Kristus en geloofde in Hem.» Jo. XVI.

† GOD ZALIGE DE ZIEL VAN

Mevrouw IRMA BOUCKHOUT

Weduwe van

HEER KONSTANT DE KEYZER

Zij werd te Schuiferskapelle geboren op 14 H. Hartmaand 1879 en overleed te Emelgem op 7 Mariamaand 1955, door H. Reisspijs getroost en H. Zalving gesterkt.

Lid van de H. Hartbond en de Parochiebroederschappen.

Gaaf, goed en heilig groeide dit leven : weg van de luide wereld naar de stilte heen waar God woont. Ook hier is alle heerlijkheid binnenwaarts gekeerd.

God zocht haar leven aan - zoals dit van elke gedoopte - om in hopen geloof en liefde zich over te leveren aan Hem... Zij wist aan Wie zij zich waagde - tot Wie zij naderde. Van het bescheiden tafelgebed tot de Heilige-Tafel-Kommunie was haar leven één wandelen in God en toch één tocht naar het uur waarop de Liefde haar uitnodigde : Kom. - Ze kon in dit uiterste uur niet meer spreken - moest ook niet : haar leven was één hunkerend woord geweest : Ja, ik kom, vlug ! En toen de zon neeg, rees de verrukkelijke Morgenster Jezus voor haar bevrijde ziel op.

(Epiloog Openbaring).

Het was eerste Zaterdag der Mariamaand. Was het een moederlijke attentie der Lieve Vrouw ? Talloos vele weesgegroeten - liefde telt niet - had

haar hart gebeden, zalig-zeker Maria's kind te zijn. Heeft ze Maria gezegend om Jezus, moge Jezus haar nu zegenen om Maria ! Moge Hij ook haar lonen om al het schone, gewrocht op haar doortocht naar het Vaderhuis.

In deemoed en vaardigheid nam ze eenmaal de moederlijke taak op. Eucharistisch gesterkt boog zij zich over het gezin haar toevertrouwd. Zij leidde er de jonge groei - waarvan de moederstam zo grievend vroeg geknakt werd - met zorgende goedheid, in gevende heiligheid... En God vond dat Zijn werk, door haar verricht, goed was. Ze mocht erom juichen dat God de ene jongen tot priesterlijke vruchtbaarheid, de andere tot huwelijksrijkdom riep.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, de Heer weze uw loon voor uw gedurige, waakzame zorgen. Hoogerwaarde Zoon, laat uw Kristus-Offer nog lang lavenis der lijdenden en vreugde der zaligen zijn.

Dierbare Familieleiden en Kennissen, laat uw leven God behagelijk zijn. Dan is uw levenseinde het begin van onstoorbare vreugde.

Gedenkt mij allen in het H. Misoffer.

Jezus ! Maria ! Jozef !

(7 jaar aflaat)

Kom, Jezus, kom !

(300 dagen aflaat)

R. J. P.

Hoogerwaarde Heer Kan. M. De Keyzer ;
Heer en Mevrouw G. De Keyzer-Van Daele en kinderen ;
De familiën De Keyzer, Bouckhout, Martens en Baegbe,

danken om uw gebeden en deelneming.