

Een volkse man met wijze woorden
die van gezelschap hield en een lach.

Aan vrouw en kinderen behoorde
zijn werk en zorg van elke dag.



De Heer

Edmond BOULLARD

echtgenoot van Mevrouw Rachel STASSENS,

Geboren te Schorisse op 8 november 1923
en godvruchtig overleden te Ronse op 13 maart 1993,
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.



Het fatale verloop van de crisis die vader in de bewusteloosheid gedompeld had en hem neervelde tot zijn laatst ademsnik, heeft ons diep geschokt, temeer daar de droefheid in de familie om het recente overlijden van vaders broer nog niet gestild was. In onze machteloosheid konden wij hem alléén nog overhandigen in de handen van de geneesheren, en terwijl hij worstelde met de dood, hem begeleiden met onze bekommernis en gebeden.

Het beste van zijn vaderhart was bestemd voor zijn vrouw en kinderen, om wier welzijn hij begaan was en die als grootvader zich kon verlustigen met zijn geliefd kleinkind.

Hij was een mens vol sprankelende levenswijsheden in zijn gesprekken met de mensen die bij hem graag over de drempel kwamen.

Hij was een christen die zijn godsdienstigheid, geschraagd door zijn wekelijkse zondagsmis, in sereniteit beleefde.

Edmond heeft de zware arbeid nooit geschuwd. Tijdens de oorlogsjaren werkte hij in de steenkolenmijn, later in de ijzergieterij, met risico's van grauwwuur, hitte en stof. Als stielvaardige metselaar bracht hij alles wat hij met truweel en schietlood aanpakte, tot een afgewerkt geheel. Hij heeft gesjouwd en gebouwd van de vroege morgen tot de late avond om zijn steentje bij te dragen in de huisvesting van menig gezin als zijn bijdrage om de opdracht van Gods scheppingswerk verder uit te bouwen.

Dierbare echtgenote, de verslagenheid van mijn haastig heengaan moet voor u bijzonder groot zijn geweest. Put nu moed in uw geloof en gebed en in uw omgang met de kinderen en familie. Dank voor het schoonste dat wij elkaar konden geven.

Beste kinderen en kleinkind Frederik, wees de steun van moeder in haar eenzame dagen. Blijf elkaar liefde toedragen en bid met uw kleintje voor mij, die nu vanuit de hemel u nabij blijft. Geliefde broers en zusters, familie en vrienden, dank voor alles wat gij voor mij betekend hebt. Uw gebed weze de uitdrukking van uw genegenheid over mijn graf heen.

Dit melden wij U met diepe droefheid :

Rachel STASSENS,	zijn echtgenote ;
Freddy en Myriam BOULLARD-GIJSELINCK,	zijn kinderen ;
Frederik BOULLARD,	zijn petekind ;

De families BOULLARD, STASSENS, HOECKMAN en VALCKE.

**Uw medeleven was de familie een troost,
uw gebed de overledene een hulp.**

De NAMIS zal plaatshebben op zaterdag 3 april 1993 om 8 uur.

+

