

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

Bid voor de ziel van DE HEER

Emiel - Arthur BOULLARD

Echtgenoot van Mevrouw

Maria LABIE

geboren te Schorisse op 12 november 1890
en godvruchtig overleden te Ronse
op 11 april 1968
gezalfd met het H. Oliesel in extremis



Mevr. Arthur BOULLARD,
geboren Maria LABIE,

Mevr. Julien BOULLARD-BLOMMAERT,

De families BOULLARD - D'HAESE en LA-
BIE - HOECKMAN,

DANKEN

voor de bliken van deelneming

Het leven van de mens op aarde is soms een harde tocht, vol moeilijkheden en lasten, maar die tenslotte eindigt in de vrede en de rust bij God, ons aller Vader.

Onze dierbare overledene was een werkzaam en gediensig man, een goed en zorgzaam echtgenoot. Hij telde vele vrienden, omdat hij allen een warm hart toedroeg. Zonder menselijk opzicht volbracht hij zijn christelijke plichten.

Zwaar werd hij beproefd ; maar hij droeg zijn kruis in stilte en zonder klacht.

Op het onverwacht heeft de Heer hem tot Zich geroepen op Witte Donderdag. Thans mag hij deelnemen aan het eeuwig Paasmaal, samen met zijn zoon en al de zijnen, die hem reeds zijn voorgegaan.

Dierbare echtgenote, die mij zo liefdevol hebt terzijde gestaan in wel en wee en alles hebt gedaan wat mogelijk was om mij in mijn laatste levensweken wat op te beuren, ik dank u en de goede God lone u hierom.

Beminde familieleden, blijft mij gedenken in uw gebeden, in afwachting op een eeuwig samenzijn bij de Vader in de hemel.