

Ten paradijze mogen U de engelen begeleiden...



Dit blijvend aandenken weze U een uitnodiging tot
een vroom gebed voor de ziel van

MEVROUW

Emma Boumon

weduwe van de Heer

ALFONS BAETENS

geboren te Outer op 24 april 1875 en
godvruchtig overleden te Denderleeuw op
14 maart 1967, gesterkt door de Troost-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.

Uw heengaan heeft ons niet verrast, moeder!

Wij waren er immers van overtuigd dat in het diepst
van uw hart de pijn om het verlies van uw
echtgenoot nooit meer zou genezen. Mensen die
elkaar gedurende zeventig jaren hebben gesterkt en
gevoed door hun liefde, kunnen niet meer alleen
leven. Omdat we weten dat ge nu met vader ge-
lukkig zijt in de hemel, kunnen we niet treurig zijn...

Maar we zullen U missen. Zolang gij er waart,
hadden we een "thuis", wisten we waarheen, bleef
de herinnering aan alles wat ons zo dierbaar was
levend. In de ons zo vertrouwde omgeving zal er
voortaan niemand meer zijn om te luisteren naar
onze vreugde of moeilijkheden.

Omdat gij nooit hebt kunnen verdragen dat men
iets kwaads kwam vertellen van een ander, zullen

wij ook aan u alleen schone herinneringen bewaren.
Gij hebt in uw eenvoud begrepen dat de échte liefde
er enkel op uit is het edele en schone te ontdekken
in de naaste. Door die liefde en vergevensgezindheid
hebt ge voor ons aan Gods eigen liefde gestalte
gegeven en ons deze tastbaar voorgesteld en voor-
geleefd.

Lieve meter, gij hebt de moed opgebracht om
ons, uw kleinkinderen, altijd gelijk te geven als wij
met onze problemen bij u kwamen, al wist ge door
jarenlange ervaring wel beter. Maar juist uw
onthecht-zijn aan eigen oordeel en inzicht, stelde
ons in staat te luisteren naar uw raad, zelfs zonder
dat we het wisten. Wij blijven u daar altijd dankbaar
om en wij zullen proberen u onsterfelijk te laten
voortleven in ons, juist door die belangloze liefde
te beleven.

Moeder, omdat gij nooit "neen" hebt kunnen
zeggen zal ook God u niets weigeren, wanneer ge
samen met vader in de hemel bidt voor ons allen,
die u nu missen, maar die u uw geluk in het vader-
huis van ganser harte gunnen.

De families BOUMON, BAETENS,
KIEKENS, IMPENS en
VAN IMPE

danken voor uw troostvolle
blijken van deelneming.

Drukk. Van der Perre-Cobbaert - Denderleeuw