



GEDENKEN WIJ DANKBAAR

MEVROUW

Linda BOUMON

echtgenote van de heer  
Joseph VAN EESBEEK

geboren te Oprakel op 17 april 1957  
en bij een smartelijk ongeval overleden  
te Borsbeke op 15 augustus 1995.

~~~~~

*Joseph VAN EESBEEK,  
Vanessa, Kim en Bart,*

*de families BOUMON, VAN EESBEEK,  
VAN HUFFEL en DE GEYTER,*

*danken U voor uw aanwezigheid en  
blijken van deelneming.*

---

Begr. Van den Driessche, Geraardsbergen,  
tel. : (054) 41 28 50.

Het evangelie van haar begrafenis begint  
na de brooddeling.

Jezus zorgt ervoor dat een massa mensen  
gevoed worden, niet alleen met brood,  
maar met hoop, liefde en geloof dat aan  
hun leven zin geeft.

Dat heeft Linda gedaan voor haar man,  
haar drie kinderen, voor de patienten in  
het R.V.T. van de kliniek in de stad. Voor  
haar collega's op het werk. Velen zullen  
haar missen. Op de vooravond van  
Maria Hemelvaart heeft zij ons plots  
verlaten.

De liturgie van dit hoogfeest zegt heel  
duidelijk : In Gods Rijk van liefde wordt  
ons diezelfde toekomst voorbereid.

Hij zal bij ons in de boot stappen en zijn  
aanwezigheid zal luwte brengen. En wie  
weet zal ons hart dan ook beseffen : Echt  
waar, Gij zijt werkelijk de Zoon van God.

---

Druk Langendries Chris, tel.: (054) 58 72 04.