

Ik ben de verrijzenis en het Leven,



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

**Hector Leonie BOUMON**

zoon van

**Mijnheer Honoré en Mevrouw Maria De Wandel**

geboren te Sint Lievens-Esse, de 18 April 1913 en na een smartelijk ongeval overleden te Zottegem, de 5 September 1953, versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

De dood greep hier plotseling naar een sterk jeugdig leven, mooi en rijk aan opoffering, edelmoedigheid en zelfvergetenheid, zonder uiterlijk vertoon, in dienst van God en de evenmens.

Waarom dan treuren bij dezen dood? Zeker, het gemis van dit offerleven is pijnlijk voor ons, maar de zekerheid dat God dit leven zal kronen en lonen, biedt zoveel troost.

Beste moeder, gij hebt mij dit aardse leven met vreugde gegeven en ik wilde uw steun zijn in uw oude dag. God heeft het anders beschikt, Zijn Naam zij gezegend.

Lieve vader, ik was graag uw hulp en troost gebleven in de onderneming, — maar zeg met mij: Gods Wil geschiede.

Beminde broers en zusters, bewaar de eensgezindheid, waarvan ik de blijde getuige was. In de volle kracht der mannenjaren heeft God mij onvoorzien geroepen. Hij weet wat ons zalig is. Bij de Heer hierboven blijf ik U beminnen. Gedenkt gij mij in uw godvruchtige gebeden.

Heer Jezus, mijn enige Hoop, ik betrouw op U.

Uitg. Valère Lafort, Ste Maria-Lierde.

De familiën BOUMON, DE WANDEL,  
CALLEBAUT en CALLEBAUT.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.