

Wie woont onder de hoede van de allerhoogste  
God,  
wie overnacht in de schaduw van God almachtig  
hij zegt tot de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting,  
mijn God, op U stel ik mijn hele vertrouwen.  
(uit psalm 91)



GEDENK IN UW GEBED

**DE HEER**

**Patrick BOUMON**

zoon van

**Marcel BOUMON - Agnès VAN SNICK**

Geboren te Zottegem, op 26 april 1962 en  
godvruchtig overleden te Leuven,  
op 11 november 1984,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken.

—

Zo hard is de slag die ons treft.  
Wij hadden gehoopt... want wij hielden van hem.  
Patrick, hij was ons zo dierbaar. We droegen  
hem in ons hart. Wij bewonderden hem, we  
kunnen hem niet vergeten, we kunnen hem niet  
missen.

Heer,  
leer ons bidden. Geef ons meer geloof en ver-  
trouwen.

Leer ons dankbaar zijn om het leven van Patrick,  
om de vreugde en het geluk die hij in ons

midden bracht, om zijn vriendschap en zijn moed,  
om zijn dienstbaarheid, om de hoop waarmee  
hij het lijden aanvaardde en zijn ziekte droeg.

Geef ons troost om zijn kort maar rijk gevulde  
leven, in de zovele kennissen en vrienden die  
hij samenbracht, in onze buren en familie die  
allen van hem hielden.

Geef ons moed en vertrouwen om vandaag  
toch verder te leven met dankbare gedachten  
en hoop op een volle toekomst.

Vul de leegte van ons hart met uw aanwezigheid  
en de schat van vriendschap die we slechts  
kunnen delen.

Geef ons hoop en geloof dat U ons nabij blijft  
in elk verdriet en het leven van Patrick vol-  
tooit in de glans van uw licht.

Dierbare ouders,  
voor jullie moet het pijnlijk zijn om dit afscheid  
te dragen. Zo graag was ik bij jullie, die mij  
steunden in ziekte en pijn. Steun elkaar en  
bid voor mij.

Mijn lieve zus en schoonbroer, zoveel hield ik  
van jullie. Draag nu onze herinneringen verder  
mee in het leven. Wees dankbaar om wat we  
elkaar gegeven hebben.

Mijn familie, vrienden en buren, zo graag was  
ik in uw gezelschap. We wisten hoeveel we  
aan elkaar hadden. Laat mekaar nooit los, in  
vreugde noch in pijn. Vaarwel.

Marcel en Agnès BOUMON-VAN SNICK

Gaston en Nicole VERVONDEL-BOUMON

Victor VAN SNICK

De families BOUMON, VAN SNICK, COUCK en  
VAN DEN BOSSCHE,

danken U voor de blijken van deelneming in  
hun rouw.

Schautteet, Zottegem

