

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat Hij mij zal opwekken ten eeuwigen dage.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw
ALICE BOUQUET,
weduwe van Mijnheer
RICHARD DE CORTE,

geboren te Oosterzele, de 3 juli 1882 en er
godvruchtig overleden de 6 januari 1962.
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Met heldhaftige berusting heeft deze kristene moeder haar lijden en dood tegemoet gezien, in volledige overgave aan Gods Wil. Die edele sterkte was de vrucht van haar levendig geloof en haar rechtzinnig kristelijke levenswandel.

Haar eerlijke en blijoedige aard, haar liefde voor God, geloof en kerk zullen allen in haar eren, die haar hebben gekend.

Zoals ze geleefd heeft, is ze ook tot de Heer teruggegaan: kalm en gelaten, volkomen onderworpen aan Zijn heilige wil.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, geen woorden kunnen uitdrukken welke dankbaarheid ik U verschuldigd ben, om de grenzeloze toewijding waarmee gij mij geholpen hebt, om de goede zorgen die gij mij zó lange tijd gegeven hebt. Bidt voor Hem die mij vertroostte en ook u zal vertroosten.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Mijnheer en Mevrouw Oscar DE MOOR-DE CORTE ;
Mijnheer en Mevrouw Richard DE MULDER-DE CORTE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw César DE CORTE-MOREELS en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Jules BEECKMAN-DE CORTE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Georges VALCKE-DE CORTE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Michel SAX-DE CORTE en kinderen ;

De Familie BOUQUET ;
De Familie DE CORTE ;
De Familie RUTSAERT ;
De Familie SCHIETTECATTÉ,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.