

*Leven is als sneeuw,
je kunt het niet bewaren.
Troost is dat jij er was
uren, maanden, jaren.*



Dankbare herinnering aan
Mevrouw

Elza BOURDEAUD'HUI

weduwe van de Heer Paul VANDERLINDEN

*Geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 18 november 1933
en overleden te Ronse op 21 december 2003,
gesterkt door de ziekenzalving.*

Haar kinderen, kleinkinderen en de families
Bourdeaud'hui, Saveyn en
Vanderlinden – Van Helleputte danken u
oprecht voor uw steun en medeleven.

De namis wordt opgedragen op zaterdag
24 januari 2004 om 18 uur in de dekenale kerk
van St.-Maria-Horebeke.

Ma,

jij kon als de zon zijn
als het felste middaglicht
jij kon als de maan zijn
als de stilste stilte
jij kon als een ster zijn
als een lantaarn in de straat
jij kon één en al lach zijn
als klaterend water
jij kon als een traan zijn
en beken bevloeiën
jij kon als een luisterend oor zijn
een vraag zonder antwoord
jij kon toch zoveel
dat wij met stomheid geslagen
ons afvragen:
“Waarom?”

*Dank aan allen die Elza genegen waren
en haar in hun hart verder meedragen.*



Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.