

Lijden van Christus, versterk ons.
Troosteres der bedrukten, bid voor ons.

† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Henriette BOURDEAUD'HUI

Echtgenote van Mijnheer PAUL VAN DER LINDEN

Geboren te St Kornelis-Horebeke, de 4 Januari 1925
en overleden te Oudenaarde, de 25 April 1952,
voorzien van de H. H. Sacramenten.

Lid van de H. Hartbond en van de Boerinnengilde.

In de verblijdende verwachting, zich weldra, in moederliefde en weelde, te mogen buigen over het wiegje van haar kind, was zij moedig gegaan... Edoch, de komst van haar kindje, plots gevolgd van de brutaalste greep van de dood, zou het uur inluiden van een onverwacht zwaar kruis en bekommernissen : van diepe verslagenheid onder al de parochianen ; maar ook : van de uitbetaling van het loon aan deze deugdzaame, reine, werkzame christene.

Aan de arm van haar man trad zij in het grote leger der vrijwilligers die zich ten dienste stellen van de Schepper, om het leven op aarde te bewaren en uit te breiden. Zij wist welke plichten en lasten drukken op de schouders der gehuwde vrouw, maar zij aanvaardde ze zonder enig voorbehoud. Nog in haar eerste huwelijksjaar, nog in volle geestdrift voor haar levensideaal, nog vóór de harde werkelijkheid van het leven, de frisheid van haar toekomstdroom had kunnen benevelen, heeft de Heer, die het waarom weet van alle dingen, haar tot Zich geroepen. Gelijk aan de werkman in het Evangelie, heeft Hij haar het loon uitbetaald, zonder haar de volle zwaar-te der dagtaak te laten dragen.

Van uit de Hemel kijkt ze verrast op onze betraande ogen en wenkt blijmoedig naar ons allen haar duurba-ren : haar Echtgenoot, haar Ouders en Schoonouders, haar broeders en zusters, haar schoonbroeder, schoon-zuster en familieleden. En haar stem fluistert : Gij zijt beoefend, welnu : bid...; ik blijf u beminnen en helpen.

Bidden we allen ook, om steun en sterkte voor haar naastbestaanden, om de genade om te kunnen offeren en te buigen, diep, eerbiedig en betrouwvol onderworpen aan de Goddelijke vaderlijke Voorzienigheid.

GENADE ZIJ U EN VREDE.



UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS EEN KOSTBA-
RE HULP VOOR ONZE WELBEMIN-
DE OVERLEDENE.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE.

De familie

BOURDEAUD' HUI & VAN DER LINDEN.

H. Bauters-koster- St Korn.-H.