

« Den vaderlant ghetrouwe blijf ick tot in den doot ».



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER**

Karel - Lodewijk BOURDEAUD'HUI

echtgenoot van Mevrouw

Maria DE NAUW,

geboren te Zegelsem op 2 december 1887
en rustig in de Heer ontslapen te
Brakel-Zegelsem op 5 augustus 1974,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Rustend Veldwachter

Oudstrijder en Oorlogsinvalide 1914-1918

Vuurkruiser

Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden

Ridder in de Kroonorde met zwaarden

Ridder in de Leopold II orde met palm

Oorlogskruis met palm

IJzerkruis — Zegemedaille

Herinneringsmedaille v.d. oorlog 1914-1918

Medaille van Koning Albert

Burgerlijke Medaille 1ste klasse.

Lid van de Christelijke Bond Gepensioneerden.

Als oudste van een groot en diep christelijk gezin moest hij al vroeg, op elfjarige leeftijd, met vader de verantwoordelijkheid opnemen voor het gezin. Toen de eerste wereldoorlog uitbrak stond hij klaar om zijn vaderland te verdedigen. Van de schotwonde die hij na twee jaar oorlog opliep moest hij na tientallen jaren nog de pijnlijke gevolgen dragen. Vandaar zijn grote liefde voor het vaderland en zijn besef van de onzin en de dramatische gevolgen van elk gewapend conflict.

Wij danken de Heer dat Hij ons zulke vader heeft gegeven. Want nu gij, vader, van

ons zijt heengegaan, beseffen wij al te best wat gij voor ons betekende en gedaan hebt. Achter de strengheid waarmede gij ons hebt opgevoed stak uw goed en warm vaderhart. Toen wij op eigen benen moesten staan waart gij voor ons, uw kinderen, maar ook voor allen die beroep op u deden, de wijze raadsman. Dat was uw geluk, anderen te kunnen helpen.

Dierbare echtgenote, samen hebben we lief en leed gedeeld. Ik dank u voor uw liefdevolle zorgen. Stel uw vertrouwen in de Heer, Hij weet best wat voor ons goed is.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, weest de zoon in moeders levensavond en volgt de weg die ik u ben voorgaan. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Familieleden en gij allen die mijn vrienden zijt, hebt dank voor uw genegenheid en bidt voor mij.

« Mijn schilt ende betrouwen sijt ghij, o Godt mijn Heer, op U soo wil ick bouwen verlaet mij nemmermeer ».

Mevrouw Karel-Lodewijk BOURDEAUD'HUI-
DE NAUW Maria, zijn echtgenote.

De Heer en Mevr. Daniël BOURDEAUD'HUI-
DE WOLF Anny en kinderen,

De Heer en Mevr. Denis BOURDEAUD'HUI-
DE CUBBER Nelly en kinderen,

De Heer en Mevrouw Gustaaf D'HONT-
BOURDEAUD'HUI Lucie en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen.

De families BOURDEAUD'HUI, GHIJS,
DE NAUW, SOETENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel