

Bewaar in uw hart de gedachten van uw ouders.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Remy **BOURDEAUD'HUI**

echtgenoot van Mevrouw  
MARIA van BREE

geboren te Michelbeke op 13 augustus 1880 en  
godvruchtig overleden te St.-Kornelis-Horebeke op  
18 november 1963,  
voorzien van de H. Sacramenten der stervenden en  
de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918.

Voorzitter van de C.O.O.

Vereerd met verschillende eretekens.  
Schatbewaarder van de plaatselijke  
muziekmaatschappij.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Lid van de Confrerie van de H. Cornelius.

De duurzame overledene was een der vrome christenen van dewelke St.-Paulus zegt: "De rechtvaardige leeft van zijn geloof,," Hij kende de betekenis van het geloof, van het gebed, van het lijden en van de dood.

Zijn lijdensbed was zijn schoonste offertafel, daarop wilde hij uitboeten voor zijn fouten.

Hij wist dat God dit leven met tranen mengt, opdat wij heimwee zouden voelen naar onze goddelijke eindbestemming waar God alle tranen droogt.

De duurzame overledene wist dat bidden niet enkel vragen is, maar ook aanbidden en bedanken.

Wat was hij een edel mens, altijd bekommerd met het welzijn van alle mensen. De zovele schone deugden die hem hier op aarde sierden zijn zovele parels aan zijn hemelse kroon. Hij was goed voor allen, eenvoudig als geen enkel, vlijtig zonder mate, rechtvaardig en voorzichtig als een heilige.

Remy, geheel uw persoonlijkheid en werkracht hebt gij in dienst gesteld van uw groot en schoon gezin en van geheel de parochie. Ontelbaar waren uwe vrienden. Om al dat schone dat U als eenvoudig man aan de mensen hebt medegedeeld zult gij in veler gedachten blijven voortleven.

Mijn lieve, trouwe echtgenote en mijn duurzame kinderen, hebt dank voor de liefdevolle verzorging gedurende mijn laatste dagen, voor de grote geneztheid en liefde die gij mij allen hebt betoond. Eens komt het vreugdevolle weerzien van ons allen in de hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.



De Families

BOURDEAUD'HUI,  
van BREE,  
HOVE,  
BONGAERTS,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitq. H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke