



VROOM AANDENKEN AAN

RENE BOURDEAUD'HUI

echtgenoot van

ALIDA SAVEYN

geboren te St-Kornelis-Horebeke op 20 augustus 1891 en zacht ontslapen te Oudenaarde op 8 april 1979, voorzien van de heilsmiddelen voor de zieken.

Met diepe droefheid om zijn levenseinde, met eerbied en dankbaarheid voor zijn lange levensweg staan wij rond het graf van vader.

We worden er stil van! Voor ons, gelovige mensen, is er echter een teken van hoop. Wij bidden: „Heer God, Uw hand in mijn hand. Al wordt mijn leven ook afgebroken, al sterft mijn hart, dan bent U de toekomst, die op mij wacht. Ik ben bij U geborgen!“ Vader was een in-goed mens! Hij hield niet van uiterlijk vertoon, maar van de alledaagse dingen, zijn boeren buiten. Zijn volkse levenswijsheid, zijn gezond verstand en wijs beraad, zijn kranigheid tot voor een paar weken, maakten hem in stilte geliefd bij ieder die hem kende.

Moeder, 55 jaar hebben we samen lief en leed gedeeld. We hebben hard moeten werken op ons boerderij om de kinderen waardig op te voeden. We hebben moeilijke dagen gekend toen twee van de kinderen ons zo jong ontnomen werden. Nu zul je verder alleen de moed moeten opbrengen, die we samen vaak deelden. Mijn lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank U om de vele gelukkige momenten die ge moeder en mij bezorgd hebt. Dank U voor de

vriendelijkheid en toewijding waarmee ge mijn laatste weken verlicht hebt. Zorg goed voor moeder zodat ze zo lang mogelijk in ons huisje kan blijven! Ik zal verder over U waken van bij de Heer!

Dierbare familie, buren en vrienden, Uw begripjend aanwezig zijn vandaag in onze parochiekerk, is een troost in deze harde pijn, voor moeder en de kinderen. Gedenk mij in Uw gebeden.

H. Cornelius, bid voor ons!

Alida SAVEYN, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, danken U voor de blijken van deelneming.