

" Leven is weven en sterven is bij God
zijn stuk ingeven."



GEDENK IN UW VROME GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

Robert, Firmin Bourdeaud'hui

echtgenoot van

Mevrouw Yvonne VAN den MEERSSCHAUT,

geboren te Zegelsem op 18 februari 1928
en zacht in de Heer ontslapen in het A.Z. VUB
te Jette op 3 augustus 1990, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Voortijdig is deze man, echtgenoot en vader uit
de wereld heengegaan.

Voorbij de stoere arbeid, als schrijnwerker vond
hij de vreugde in zijn zaak, zijn ambacht was
zijn leven. Hoeveel timmerwerk verwijst nu nog
naar zijn verfijnde smaak. Medescheppend met
zijn God doorleefde vader zijn dagen.

Beproeving is gekomen, ziekte en lichamelijke
pijn, ondraaglijk zonder de goede zorgen van de
dokter, de verpleegsters en vooral van de trouwe
liefde van de zelfvergetende echtgenote.

Met dezelfde moed en wilskracht, waarmee hij
als mens, echtgenoot en vader geleefd heeft, is
hij door het lijden heengegaan.

Gesterkt door de Heer en zijn Goddelijke Moeder
heeft hij de lasten gedragen in geloof, Firmin
was niet bang te sterven. Als gelovig man wist

hij dat zijn aardse leven overstappen was naar
het Hemelse.

Hij voorzag wel dat zijn stervensuur zou aan-
breken maar toch morde hij niet tegen Gods
voorzienigheid.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn
heerlijkheid.

Beste Yvonne, wij waren samen één om alles te
dragen, niets was u te veel, overgroot was uw
genegenheid. Moge uw geloof u een licht zijn.
In gedachtenis en gebed en kristelijke hoop
blijven we verenigd, tot weerziens bij de Heer.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, oprechte dank
voor uw bezorgdheid. Weest moeders troost en
steun. Bidt voor mij.

Familieleden en kennissen bidt voor mij opdat
de Heer mij genadig weze en wil mijn dank aan-
vaarden voor uw genegenheid en medeleven.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

Namis : donderdag 23 augustus om 19 uur.

Tijdens deze voor ons, zeer droeve dagen zijn uw
medeleven in rouw en gebeden een zeer grote
troost, hiervoor danken U

De families

**BOURDEAUD'HUI, VAN den MEERSSCHAUT,
VERHEYLESONNE, PIETERAERENTS.**

Drukk. L. De Ruyver, Brakel

Rouwleiding D'HONDT, 9700 Oudenaarde