



Dankbare herinnering aan

DE HEER

## *Clement Bourdeaud'huy*

weduwnaar van Rita TORREKENS  
levensgezel van Lies DE WIT

Geboren te Nederbrakel op 21 januari 1933 en  
overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis  
te Aalst op 31 maart 2005,

### *Ode aan de liefste opa.*

Opa je hebt ons zo vlug verlaten,  
Maar diep in mijn hart blijf je leven.  
Je stond ineens voor een groot portaal,  
Waar je een keuze hebt gemaakt.  
Ging je bij God of bleef je bij ons op aarde.  
Ik zelf wist dat je graag terug bij oma was geweest.  
Jij bent door de poort gegaan,  
Dat heeft me wel een beetje verdriet aangedaan,  
Want eens je door de poort heen bent kan je niet meer terug.  
Gisteren zag ik je liggen op je sterfbed;  
En wist ik dat oma op jou zat te wachten en jij niet langer  
kon wachten.  
Je bent nu eenmaal door de poort gegaan en ik moet mij  
dus daar bij neer leggen.  
Maar ik hoop dat je dit nooit zult vergeten dat ik altijd van  
je zal houden ook als je er niet meer bent.  
  
*In naam van alle kleinkinderen, Maarten*

Pa, we zagen hoe het verlies van je echtgenote inwerkte als een bijtend zuur op je levensvreugde. Zonder je herder, die steevast de te bewandelen weg uitstippelde, was je duidelijk het noorden kwijt. Zelfs wij en jouw kleinkinderen konden het verdriet dat alsmar dieper en dieper in je hart wortelde niet goed maken... tot op het moment dat je onder lotgenoten Lies ontmoette. Bij haar vond je terug de warmte en steun van een innige vriendschap. Je had terug iemand die je perfect aanvoelde, je begreep en bovenal kon sturen: we zagen je eindelijk gaandeweg herleven. Vol moed vatte je de voorbereiding aan van een behandeling die je terug zicht had moeten geven op nog vele jaren gelukkig samenzijn met Lies. Aanvankelijk verliep alles voortreffelijk, het kritieke punt lag achter ons dachten we; niet vermoedend dat een niets ontziende vijand je lichaam reeds aan het innemen was. Het was een onrechtvaardige strijd waarvan we al snel beseften dat die in je nadeel zou beslecht worden...

Pa, je zal als een menslievende en rechtschapen vader in ons geheugen gegrift blijven, we zullen je voortaan zeer zeker missen als rots in de branding, we zijn je ontzettend dankbaar en beloven je dat we je nooit zullen vergeten.

Je kinderen.

*De familie dankt u*

---

ROUW. FUN. & DRUKW. b.v.b.a. RAOUL - BRAKEL Tel. 055/42 24 49

