

Groot zullen de verdiensten zijn van dezen die de opvoeding hunner kinderen zullen behartigd hebben, want zij zullen in de Hemel schitteren als de sterren aan het firmament. (H. Hieron.)



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Gustaaf Bourdeaud'huy

echtgenoot van Mevr. Blondine DE STAERCKE

Geboren te Zegelsem de 17 Februari 1859, gestorkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden, en zacht in de Heer ontslapen te Nederbrakel de 7 December 1953.

Hij was lid van de H. Hartbond en van het Xaverianengenootschap.

Deze goede, brave, stokoude man was een katholiek van één stuk, waarop men rekenen kon, diep godvrezend, verknocht aan de kerk en de priesters zonder menselijk opzicht, eerlijk in gans zijn handel. Vader van een schoon kroost, zwoegde hij en wroette hij om zijn kinderen een goede opvoeding en goede positie te verschaffen. Geen wonder dan ook dat die kinderen nu rond het stoffelijk overschot van hun teerbemunde vader geschaard staan in bedroefde maar dankbare ontroering, want zij weten wat zij vader verschuldigd zijn. En zij bidden vurig: «O goede God, reken vader ten goede al het schone dat hij ons geschonken heeft om Uwentwille». (Oseas)

Mijn goede echtgenote, mijn dierbare kinderen, gij weet hoe ik mij heb krom en slom gewerkt, om U het beste te geven wat een vader zijn kinderen kan schenken! Ik weet ook hoe gij allen in mijn oude dag hierom met dankbare genegenheid hebt bejegend. Ik bedank U hierom en ik heb op U dit enige verzoek: dat gij het aandelen van vader trouw in uw hart zult bewaren met

veel voor mijn zieleliefenis te bidden. Blijft allen braaf, deugdzaam en eensgezind. Ik geef U allen een laatste kruisje en God zegene en beware U. Tot weerziens bij O.L. Heer.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, o.u.o.

De 4 akten a.u.b.



De familiën BOURDEAUD'HUY,
DE STAERCKE, SURDIACOURT,
en ROMEYNS ;

Danken U om Uw kristelijke
deelneming en gebeden.